

**Geloven tussen onvoorwaardelijke
genade, totale verdorvenheid,
en redding door werken**



Tussen “Hyper Grace”,
“Total Depravity” en “Works salvation”

Geloven tussen onvoorwaardelijke genade, totale
verdorvenheid,
en redding door werken

Auteur : Hans van Buitenen
ISBN : -

Versie : 0.18a A5
Datum : 2019-07-16

© Hans van Buitenen

Deze versie mag worden gedownload voor persoonlijk gebruik

Inhoud

Inleiding.....	5
Gebalanceerd geloof.....	6
Problematische geloofsovertuigingen.....	7
Onvoorwaardelijke genade.....	7
Totale verdorvenheid.....	8
Bijbel verwijzingen.....	8
De gevallen mens.....	8
Redding uit geloof alleen.....	10
Genade.....	12
Horen en doen.....	12
Bekering.....	15
Belijden van zonden.....	19
Het geloof, je redding waardevol achten.....	20
Wezenlijk veranderd, vermaningen tegen het doen van zonde.....	21
Met volharding je uitstrekken naar de roeping van God.....	26
Goede werken doen als teken van geloof.....	26
Vraag vergeving en hulp in tijden van nood.....	33
Correctie.....	33
Beloning naar werken, verantwoordelijk voor je daden.....	36
Luister naar Hem.....	41
De grote misvattingen.....	43
Gerechtigd door werken?.....	43
Genade zonder transformatie?.....	43
Bijbel verwijzingen (vervolg).....	46
De kracht van genade.....	46
Jezelf onderwerpen aan christus.....	49
God weerstaat hen die trots zijn.....	49
Verlies van de redding?.....	51
En wat is dan nu het evangelie?.....	55
Wanneer ben ik gered?.....	57
Wat is het evangelie niet?.....	58
Hoe weet ik of ik gered ben?.....	59
Ter overdenking.....	59
Nawoord.....	60

Gebeden.....62
Gehoorzaamheid.....62
Een gebed van bekering.....63
Verwijzingen.....64



Inleiding

Er zal een tijd komen dat men de gezonde leer niet zal kunnen verdragen, maar dat men luistert naar wat het gehoor streelt, en dat men leraren zoekt die onderwijzen overeenkomstig de eigen begeerten. Men zal zich van de waarheid afkeren en zich richten op verzinsels.

Op dit moment is de zogenaamde Hyper-Grace beweging sterk in opkomst en deze leer sluit nauw aan bij 2-Tim.4:3-4. Er wordt geleerd dat als je eenmaal je geloofsbelijdenis hebt afgelegd, dat je dan definitief gered bent, ongeacht wat je daarna nog aan zonden begaat.

Dit boekje wil ingaan op wat werkelijk geloof inhoudt, geloof overeenkomstig Gods woord. Het geeft duidelijkheid over de tegenstrijdigheden in geloofsbeleving, op zaken als redding door geloof en redding door menselijke inspanningen. Al deze dingen kom je wel in de bijbel tegen, maar soms in een andere context dan dat het wordt gepredikt.

De bijbel is een uitgebreid boek met vele voorbeelden en aanwijzingen over hoe een mens gezond kan leven. Het is beslist niet goed als je hier een of twee dingen uit neemt, die uitvergroot, en ze tot jou geloofsovertuiging maakt. Toch is dit wat je in te veel kerk-denominaties ziet gebeuren.

1. Bij een geloof in “Redding door genade alleen”, zonder daar nog iets aan toe te voegen, “kun je gered worden” zonder je verder toe te wijden aan Gods koninkrijk.
2. Ook bij een geloof in een totaal verdorven mens die niets goeds kan doen, daarbij is het zelfs niet mogelijk om iets aan Gods koninkrijk toe te voegen. Je bent aan God overgeleverd en wacht passief wat je lot zal zijn.
3. Bij een geloof in redding door werken, zoals dit o.a. in de katholieke leer wordt onderwezen zeg je welhaast het tegenovergestelde. Je moet goede dingen doen en daardoor wordt je straf verminderd en verblijf je korter in het vagevuur.

Het is zeer de vraag of een van deze posities past in een werkelijk bijbels-christelijk geloof. Je zult misschien zeggen: “tegenwoordig zijn die scheidingen in de kerken niet meer zo hard, men groeit steeds meer naar elkaar toe”. Dat is echter slechts gedeeltelijk waar. Er zijn inderdaad mensen die de oude

overtuigingen van hun denominatie ondergeschikt maken aan wat Gods woord zegt en die daardoor meer naar elkaar toe groeien, maar er is een nog veel grotere groep mensen bij wie het geloof verwaterd en die het allemaal niet zo nauw meer nemen. Vanuit die verandering kun je ook meer naar elkaar toe groeien.

Dit boekje wil hier meer duidelijkheid over geven, maar niet door alleen door aan te tonen dat deze beperkte uitgangspunten niet leiden tot een werkelijk geloof, maar door juist een aantal aspecten van het geloof naar voren te halen. Door een veelzijdig beeld te geven van het geloof laat ik zien dat een eenzijdig geloof te kort schiet en onherroepelijk zal leiden tot problemen in je geloofsleven.

Er is bijvoorbeeld een werkelijk overvloedige hoeveelheid bijbel verzen die aantonen dat er wel degelijk iets van ons wordt verwacht, maar uitsluitend vanuit God kracht en genade. Het is dus niet nodig dat ik met ingewikkelde redeneringen kom, ik laat vooral de Bijbel zelf spreken en zoals u kunt zien hoef ik u niet af te schepen met een of twee vergezochte bijbel verzen, nee ik ga u overladen met heel veel ondubbelzinnige en eenduidige teksten die voor iedereen te begrijpen zijn.

De bijbel is doorgaans heel duidelijk zolang je de betekenis van de teksten maar niet tracht te herinterpreteren naar de tradities en overtuigingen van jouw gemeente, want als je dat doet dan worden deze teksten verwarrend en vaag.

Gebalanceerd geloof

Het is niet zo moeilijk om zowel “onvoorwaardelijke genade” als “Totale verdorvenheid” te verdedigen met bijbelse argumenten. De bijbel belicht heel veel aspecten van het mens zijn. Ze spreekt over onze zwakte, over ons onvermogen en ook over Gods goedheid en Zijn genade. Het probleem ontstaat als je jezelf als geloofsgemeenschap gaat focussen op enkele van die aspecten en deze uitvergroot. Jouw overtuiging wordt dan ondersteund door bijbelverzen erbij te zetten.

Voor een solide Geloof waarmee we God eer bewijzen moeten we de Hele bijbel lezen en alle aspecten over ons mens zijn op een evenwichtige manier meenemen.

Kijk, als ik geloof dat ik tot niets goeds in staat ben, en ik lees dan:

Mattheüs 7:26

En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; 27 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.

en

Romeinen 2:13

Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.

wat moet ik daar dan mee? Word de bijbel zo niet een vreemd boek met onmogelijke opdrachten? Het is dus essentieel dat we de dingen in Gods woord in hun context laten. Elk vers in de context van de omringende tekst en elke tekst in de context van de hele bijbel met alle dingen die ze beschrijft.

([Contextualisatie](#)) We moeten de bijbel zeker serieus nemen, maar we kunnen dit ook te ver doorvoeren door de tekst te letterlijk te nemen en door over-contextualisatie. Misschien klinkt dit voor u te ingewikkeld? Ik kan het ook zo zeggen: De bijbel dient gelezen te worden met inachtneming van de normale regels voor het verstaan van menselijke taal. Dingen zoals zinsverband en context zijn daarin belangrijk om te begrijpen wat de spreker bedoeld.

De bijbel gebruikt wel metaforen, waarbij de tekst dus niet letterlijk bedoeld is, maar zoiets kun je vrij duidelijk uit de context opmaken. Dit is geen vrijbrief om te pas en te onpas bijbel teksten te “vergeestelijken” en ze te laten zeggen wat jij wild dat ze zeggen.

Problematische geloofsovertuigingen

Onvoorwaardelijke genade

Onvoorwaardelijke genade (HyperGrace) zegt dat de mens gered word uit genade alleen en dat we daar niets aan toe kunnen voegen. Sommigen gaan zelfs zo ver dat we zelfs niet mogen proberen om de zonde tegen te gaan omdat we dan genade vermengen met eigen werken.

Het vervelende van een dergelijke stelling is dat we inderdaad gered worden uit genade alleen, maar dat dit niet betekent dat we vrolijk mogen doorgaan in ons zondige leven. Het probleem is dat je met een dergelijk geloof geen toetssteen

meer hebt of je wel werkelijk gered bent, of dat jou geloof in werkelijkheid meer gebaseerd is op jou eigen wil. (2-Tim.4:3-4)

Totale verdorvenheid

“Totale verdorvenheid” (Total depravity), zegt eigenlijk: er is niets goeds in de mens, de mens is niet in staat om ook maar iets goeds te doen. Wat ik me dan afvraag: Is dit de manier om God meesterwerk, de mens te beschrijven?

Op zich is de gebrokenheid en het onvermogen van de mens een bijbels te verdedigen begrip, maar om de mens als geheel, als schepping, zo te zien, niet in staat om ook maar iets goeds te doen, dat gaat dit begrip verre voorbij. Als het werkelijk zo is dat de mens onder geen enkele omstandigheid tot ook maar iets goeds in staat is, waarom worden we er in de Bijbel dat toe aangespoord? Worden we met een dergelijke overtuiging niet heel erg fatalistisch en passief?

De bijbel spreekt inderdaad over een mens die tot niets goeds in staat is (Rom. 3:11) maar ook over een mens die de vruchten van de Geest voortbrengt. Het is dus echt belangrijk dat je de context van deze dingen gaat begrijpen, en dat je niet het een omarmt ten koste van het ander.

Bijbel verwijzingen

In de vele bijbel verwijzingen hierna wil ik de verschillende aspecten van het geloof belichten. Ik laat zien dat het niet gaat over een verdwaald onduidelijk versje, maar dat er voor elk aspect vele verzen zijn. Ik wil aantonen dat het daarom essentieel is deze dingen met elkaar in overeenstemming te brengen, geheel passend in de Bijbel. Elk verstaan moet gebaseerd zijn op Gods woord, en dat kan. Ga met me mee en laat de Bijbel spreken.

De gevallen mens

De bijbel spreekt over de zwakheid van de mens. Zelf heb ik gemerkt hoe gemakkelijk een mens is te misleiden en hoe gebrekkig zijn “intellectuele” vermogens zijn. Zijn redenties zijn gebaseerd op vooringenomenheid (of een paradigma) en leiden vaak alleen tot zelfbevestiging en zelfbescherming.

Romeinen 3:11, Niemand is waardig

11 er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. 13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. 14 Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, 15 hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. 16 Vernieling en ellende is op hun wegen, 17 en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. 18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen. 19 Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God.

Romeinen 3:23

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God (HSV)
want allen hebben gezondigd en zijn verstoken van de glorie van God (NB)

Redding uit geloof alleen

De bijbel verteld ons dat de mens niet in staat is om zichzelf te redden, niet in staat om de prijs voor zijn zonden te betalen, omdat we als mensen niets hebben om aan God te geven. In onze zondige staat staan we met lege handen, daarom moet God ons eerst zelf reinigen en vullen met zijn Geest, pas daarna zijn we door zijn genade in staat om Zijn wil te doen. Het probleem hierbij is wel dat je dan eerst je eigen wil en je aardse verlangens door Hem moet laten afbreken. Als je “ja” zegt, maar “nee” doet, dan gaat het alsnog mis. Als je ja zegt: ik geloof in U, maar nee doet: aan je eigen aardse verlangens vasthoud en Gods wil geen prioriteit geeft, wat kan er dan veranderen? Verwacht je dat Hij je tegen je eigen wil in gaat veranderen? Reken daar maar niet op.

Romeinen 3:19

19 Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. 20 Daarom zal uit werken van de wet (door goed te doen) geen vlees (geen mens) voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde.

Redding is uit geloof, niet uit werken, dat staat hier duidelijk. Maar zoals verderop blijkt, geloof zonder werken is leeg. Je word niet gered door werken maar uit geloof en redding komen werken voort. Als jou geloof geen vrucht draagt dan is er iets mis.

Romeinen 5:1

1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 2 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.

Romeinen 10:9

9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. 11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden...

13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

Efeziërs 1:7

7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,

Efeziërs 2:4

1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, 3 onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden 6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, 7 opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

1-Tim.2:5

5 Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 6 Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd

Genade

Genade is de door ons niet verdiende gunst van God om onze schuld te willen vergeven.

Romeinen 3:21 Rechtvaardiging door het geloof

21 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: 22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. 26 Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. 27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. 28 Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet.

Horen en doen

Mattheüs 7:21

21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Let op dat uw geloof werkelijk is en dat de geest die in u is, de Geest van de God van Israël is. Wee diegenen die uit zijn op eigen aanzien en wonderen doen vanuit een leugen geest. U zult aan het einde deze bloedstollende woorden horen: “Ga weg van Mij”

Mattheüs 7:24 De wijze en de dwaze bouwer (Zie ook Luk. 6:47)

24 Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; 25 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. 26 En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; 27 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. 28 Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht, 29 want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.

Lucas 8:21

21 Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die het Woord van God horen en dat doen.

Johannes 3:36

36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem

Handelingen 5:32

32 En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn.

Romeinen 3:13

13 Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.

Johannes 3:36

36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem

Ik herhaal hier nog even Joh. 3:36. Dit is een interessant stukje omdat geloof en ongehoorzaamheid tegenover elkaar gezet worden. Met andere woorden, Geloof en gehoorzaamheid zijn met elkaar verbonden. Gehoorzaamheid, dat is doen wat de meester zegt. Opnieuw horen en doen dus.

Romeinen 6:1

1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? 2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? 3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

Fillepenzen 2:12-15

12 Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, 13 want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. 14 Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, 15 opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld,

Hier een schijnbare tegenstelling, “werk aan uw eigen zaligheid” en “het is God die in u werkt”. De oplossing voor deze schijnbare tegenstelling is eenvoudig. “**want** het is God die in u werkt”. Werk aan uw zaligheid, want nu god in u aan het werk is, kun je dit ook. God werkt in je, maar je moet wel meewerken of samenwerken, het is zijn kracht en jou keuze.

Johannes 8:11

En Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer.

Johannes 15:10-12

10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. 11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. 12 Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.

1 Thessalonicenzen 4

1 Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. 2 Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus. 3 Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, 4 en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, 5 en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen. 6 Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heere is een Wreker van dit alles,

zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. 7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. 8 Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.

Hebreeën 6:1

1 Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God,

Deze tekst roept op om niet te blijven hangen in de basis principes van het geloof, maar om door te gaan naar volwassenheid in het geloof.

Press on to maturity (NAS)

Bekering

De bijbel spreekt van bekering van zonden tot de redding, maar ook van bekering, terugkeren na vermindering van het geloof.

Je kunt het woord bekering op 2 manieren kunt opvatten:

- Als een woord wat staat voor de redding zelf, waarbij de mens zelf passief is.
- Als een actieve daad, als een keuze van de mens in antwoord op de roep van God.

Het is goed om je te realiseren dat de bijbel steeds spreekt in een context van aansporing tot bekering en als gevolg daarvan, een actieve keuze door de mens die zich bekeerd.

Bekering is een werk van God, maar ook een actieve keuze van de mens.

Mattheüs 3:1-2

1 In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, 2 en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Mattheüs 3:8

Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering,

Mattheüs 3:11 Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

Denk niet, Johannes behoorde tot het oude testament, dit geldt niet voor ons. Johannes bereide de weg voor Jezus, bekering is ook nu een essentieel onderdeel van jezelf openen voor Jezus.

Mattheüs 9:13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

Markus 1:4 Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden.

Markus 2:17 En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

Lukas 3:2-3 2 onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden,

Lukas 15:7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenenegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.

Blijdschap over een zondaar die zich bekeert, blijdschap over een mens die de keuze maakt zich te richten tot de bron van het leven en daardoor leven zal.

Lukas 24:46-48 46 En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. 47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. 48 En u bent van deze dingen getuigen.

Handelingen 2:37-39

37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? 38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

In dit stuk over redding word niet direct gesproken over geloof maar het dopen is een teken van geloof, een teken van keuze en toewijding. Je doet dit in de

naam van, dat wil zeggen, met beroeping op, of in vertrouwen op, of deel hebben aan.

Op ander plaatsen word wel over geloof gesproken en dit is een aanvulling, geen tegenspraak. Er zijn meerdere bijbel-puzzelstukjes nodig om het geheel compleet en inzichtelijk te maken.

Handelingen 11:16-18 *En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. 17 Als God dan aan hen dezelfde gave gegeven heeft als aan ons die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machte zou zijn God tegen te houden? 18 En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld, en zij verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt.*

Handelingen 20:18-21 *En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: U weet hoe ik, van de eerste dag af dat ik in Asia aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben 19 en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen, en onder verzoeken die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden; 20 hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, in het openbaar en in de huizen, 21 en ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus.*

Romeinen 2:4 *Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?*

2-Korinthe 7:1

1 Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle vuiligheden van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. (Aangepast naar de NKJ. vertaling)

2-Korinthe 7:8-11

8 Want al heb ik u in de brief bedroefd, ik heb er geen berouw van. Hoewel ik er wel berouw van gehad heb, want ik zie dat die brief, ook al is het voor een korte tijd, u bedroefd heeft. 9 Nu verblijd ik mij, niet omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God, zodat u in geen enkel opzicht door ons schade hebt geleden. 10 Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de

wereld brengt de dood teweeg. 11 Want zie, juist dit, dat u overeenkomstig de wil van God bedroefd bent geworden, wat een grote inzet heeft dat in u teweeggebracht! Ja, wat een verdediging, ja, wat een verontwaardiging, ja, wat een vrees, ja, wat een vurig verlangen, ja, wat een ijver, ja, wat een bestraffing! In alles hebt u bewezen zelf rein te zijn in deze zaak.

2 Timotheüs 2:25-26 *Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen² 6 en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.*

Hebreeën 6:1 *Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God,*

1-Petrus 1:5

5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingingen, 7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus...

1-Petrus 1:15

13 Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 14 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. 15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, 16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.

Openbaring 2:4-5

4 Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. 5 Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.

Belijden van zonden

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Zijn offer heeft voorzien voor alle zonden van de wereld, maar tijdens onze redding en later, als we toch nog zondigen is het gepast als we onze zonden toegeven en ons er met volharding van afkeren.

Nehemia 9:3, Nadat zij op hun plaats waren gaan staan, lazen zij voor uit het wetboek van de HEERE, hun God, gedurende een vierde deel van de dag; en op een ander vierde deel van de dag deden zij belijdenis en bogen zich neer voor de HEERE, hun God.

Psalmen 32:5, Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE. En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.

Daniël 9:4, Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as. 4 Ik bad tot de HEERE, mijn God, en deed belijdenis en zei: Och Heere, grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, 5 wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen. 6 Wij hebben niet geluisterd naar Uw dienaren, de profeten, die in Uw Naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders, en tot heel de bevolking van het land.

Daniël 9:20-21, 20 Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbede uitstortte voor het aangezicht van de HEERE, mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God – 21 terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer.

Handelingen 19:18, *En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen*

1-Johannes 1:8-10

8 *Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.* 9 *Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.* 10 *Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij*

Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

Het geloof, je redding waardevol achten

Mattheüs 13:44, De schat in de akker en de parel van grote waarde

44 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker.

Mattheüs 13:45

45 Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. 46 Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem.

Wat hier getracht wordt over te brengen is dat het koninkrijk van God waardevol is, iets waar je alles voor over hebt, niet iets om slordig mee om te gaan. Het is waardevol en het nodigt uit tot aandacht en toewijding.

Markus 10:16, De rijke jongeman

17 En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 18 En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. 19 U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw moeder. 20 Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. 21 En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij. 22 Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. 23 En terwijl Hij rondkeek, zei Jezus tegen Zijn discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het Koninkrijk van God binnengaan! 24 En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan! 25 Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.

In deze passage wordt het vertrouwen op God gezet tegenover het vertrouwen op geld. Het is niet mogelijk op God te vertrouwen als je zekerheid vindt in

je financiële vermogen. Je redding en het koninkrijk Gods zijn dus vele malen meer waard dan welke hoeveelheid geld dan ook.

Openbaringen 3:15, lauwe christenen

15 Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! 16 Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. 17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.

Ook hier is welvaart het probleem. Deze mensen denken dat ze niets nodig hebben omdat ze rijk zijn, maar in geestelijk opzicht zijn ze beklagenswaardig en arm, maar ze zien het niet. Hun lauwe geloof kent geen waarde toe aan het koninkrijk en dit doet Jezus hen uitspugen alsof het iets smerigs betreft. Realiseer jezelf dat vele westerse mensen rijk zijn “en aan niets gebrek hebben” en precies op deze manier verblind zijn.

Ken waarde toe aan [het koninkrijk van God](#).

Zie ook “**Hebreeën 10:26-31**” welke verderop in een andere context word aangehaald.

Wezenlijk veranderd, vermaningen tegen het doen van zonde

De bijbel zegt dat we door onze bekering wezenlijk veranderen en waarschuwt ons en zegt dat het doen van de zonde leid tot de dood. De geredde mens moet dus niet onachtzaam zijn en denken dat hij er niets aan kan doen maar zich heiligen voor God.

De bijbel zegt dat men een boom herkend aan zijn vruchten, maar spreekt ook van de vruchten van de Geest. Deze termen zijn niet toevallig overeenkomstig. Wees niet verbaasd als ik zeg dat wanneer men in Christus is dan brengt men ook de vruchten van de geest voort en is men daaraan herkenbaar.

De vleeselijke mens is zo afkerig van heiliging en het dragen van verantwoordelijkheid dat onbekeerde (Hyper-Grace) christenen beweren dat het onderwijs en de bediening van Jezus (van voor het kruis) nog bij het oude testament behoort. Eerst dankt men het grootste deel van de bijbel af omdat het niet past in hun theologie, nu gaat de Hyper-Grace beweging zelfs zo ver dat ze ook het nieuwe testament in tweeën willen delen om weer een deel weg te

geven. Het lijkt Gods land wel.

1-Johannes 1:5-7

5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

1-Johannes 2:28-29

28 En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst. 29 Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.

1-Johannes 3:5-10

5 En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet. 6 Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. 7 Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is. 8 Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. 9 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. 10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.

Hier word duidelijk aangegeven dat de redding van een gelovige zichtbaar word in wat hij doet.

Mattheüs 6:14

14 Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. 15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

Een dergelijke tekst is onverenigbaar met de Hyper-Grace filosofie, en deze vermaning word door hen dan ook zonder meer afgewezen en bij het oud vuil gezet. Wie dit doet loopt echter een zeer groot risico om zelf als droog hout op het vuur geworpen te worden. Zie ook Mat. 8:18 verderop.

Kolossenzen 3:12

13 Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. 14 En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. 15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.

Johannes 15:1-7

1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 7 Als u in Mij blijft **en Mijn woorden in u blijven**, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.

Merk op: “Want zonder mij kunt u niets doen”, geen eigen werken dus, maar door genade. In Hem of met Hem en Zijn Geest kun je echter wel iets doen.

Markus 11:25

25 En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. 26 Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven.

1-Johannes 3:3

3 En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.

1-Johannes 3:14

14 Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood. 15 Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft.

1-Korinthe 6:9

9 Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? 10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknappen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. 11

Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.

Merk op: Er word hier tegen de gelovigen gesproken en er word gezegd dat men veranderd is door de Geest.

2-Korinthe 5:17

17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.

1-Johannes 2:3

3 En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. 4 Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. 5 Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. 6 Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.

1-Thessalonicenzen 5:23

22 Onthoud u van elke vorm van kwaad. 23 En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

2-Timotheüs 2:21

21 Als iemand zich dan hiervan reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereedgemaakt. 22 Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart.

1-Korinthe 11:28

28 Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker.

2-Korinthe 13:5

5 Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk

bent.

Romeinen 8:1-2

1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

Het nieuwe verbond is geen leven zonder wet, maar de oude wetten zijn vervangen door een nieuwe hogere, de wet van de Geest, door de Geest zijn we vrij om te kiezen voor de liefde voor God en de liefde voor Mensen en tegen de zonde.

Romeinen 6:16-18

16 Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? 17 Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. 18 En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.

Opnieuw een verklaring van de nieuwe natuur van de gelovige, de wedergeboorte, de nieuwe mens.

Wezenlijk veranderd en in staat om het goede te doen.

Galaten 2:20

19 Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. 20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Titus 3:3-5

3 Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. 4 Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, 5 maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.

Met volharding je uitstrekken naar de roeping van God

De redding brengt een ingrijpende verandering teweeg in de mens, maar de oude gewoontes en verlangens zijn niet direct verdwenen. Er volgt een strijd tegen de zonde, een weerstaan van de zonde, om te komen in gehoorzaamheid aan Christus.

Filippenzen 3:12-14

12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. 13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, 14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstreckend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

“Vergetende wat achter mij is”: je hoeft je niet te laten ontmoedigen door de fouten in het verleden. Bekommer je om de keuzes die je nu maakt.

1 Timotheüs 4:16-16

5 Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. 16 Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.

2 Timotheüs 4:2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.

Goede werken doen als teken van geloof

Handelingen 26:20 maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering.

Jakobus 1:22

22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. 23 Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, 24 want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. 25 Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. 26 Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart

misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. 27 De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.

Jakobus 2:14 Dood geloof

2:14 Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? 15 Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, 16 en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? 17 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. 18 Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. 19 U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen.

Deze tekst moet u toch zeker overtuigen dat een “geloof” zonder werkelijke verandering van hart dood is en nutteloos. Daarom is het zo gevaarlijk om te zeggen dat een mens niets goeds kan doen, en dat vol te blijven houden na je bekering. Hoe ga je dat verenigen met bovenstaande? Natuurlijk is de mens zonder God genegen tot het slechte, maar een bekeerd mens gaat zich beslist anders gedragen en dat is geen vroom buitenkantje. Het is eerder een hartewens.

Jakobus 2:22 Geloof door werken volmaakt geworden

22 Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden?

24 U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. (HSV)

Vergelijk:

24 U ziet dus dat iemand rechtvaardig word verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. (NBV)

24 Ziet dan in dat een mens door zijn werken een rechtvaardige wordt en niet door geloof alleen! (NB)

Ook weer een heel expliciete uitspraak. Maar let op dat u deze niet omdraait en het geloof weglaat. Werken vervangen het geloof niet, ze zijn het gevolg en de

vervolmaking ervan.

Jakobus 2:25 Rachab, de hoer

25 En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan?

Dit is nu typisch zo'n vers wat als je er te veel op focust, zou kunnen laten denken dat werken zonder geloof ook kan rechtvaardigen.

Laat ik er dit over zeggen, als Rachab de God van Israël niet gekend zou hebben, zou ze dan ook zo gehandeld hebben? Welke rede kan ze gehad hebben om haar eigen leven in de waagschaal te leggen en het belang van deze vreemde mensen te verkiezen boven het belang van haar eigen volk?

Elders word beschreven dat deze volken de God van Israël vreesden. Het is dus goed mogelijk dat ze die Ene God kende en Hem vreesde, en wellicht op een positieve manier jaloers was op die God die geen kinderooffers vraagt.

Geloof waarbij men God zoekt en leert kennen is een geloof wat ontstaat uit de wil om de waarheid over God te kennen, vanuit een houding waarbij men er iets voor over heeft:



Een dood geloof ontstaat uit een passieve houding waarbij men verwacht dat het aan komt waaien:



Maar laat deze schema's je niet afleiden van wat God's woord zegt. Voor een volledig beeld van de redding zijn ze veel te beperkt. Ze zijn slechts bedoeld om je te laten zien en ter overweging te geven dat geloof niet uit niets ontstaat en om je uit te dagen Gods woord te lezen in context en deze dingen zelf te overdenken.

Het is belangrijk dat je hier een gefundeerde mening over hebt want er word in deze dagen, door sommigen wel degelijk gepredikt dat de redding onvoorwaardelijk is en dat het geloof geen enkele inzet vraagt. Dit is een verleidelijk geloof wat acceptabel is voor de huidige TV generatie.

De enige inspanning die vereist is voor de vereniging met god is om gewoon te reageren met een kinderlijke verwondering en verbazing over het werk van christus en alleen uit te roepen “Ja ik geloof het”

Benjamin Dun



Klinkt een blij en moeiteloos christendom je ongepast in de oren? Lijkt een dagelijkse wandel van een vreugdevol bestaan zonder zonden je onmogelijk?

Echte bekering leid je moeiteloos naar een blij en heilig leven.

Op het moment dat je tracht de zonde te vermijden, heb je op jezelf vertrouwd en niet op christus voor je redding.

Het is hoog tijd dat de kerk word verlost van het verlangen om God te behagen.

John Crowder



Het boek van Crowder wil ons vertellen dat je voor je geloof niets hoeft te doen, en dat als je dat toch probeert, dat je dan niet meer op Christus vertrouwt. Hij is niet de enige die dergelijke oor-strelende verzinsels verteld, maar dit gaat recht in tegen wat de Bijbel ons leert: Dat we ons moeten bekeren in de kracht van de Geest.

Efeziërs 5:10 en beproef **wat de Heere welbehaaglijk is**. 11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.

Kol 1:9-10

9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, **Hem in alles behaagt**, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God,

2-Timotheüs 2:4

4 Niemand die in het leger dient, wordt verwickeld in de zaken van het levensonderhoud, **opdat hij hem kan behagen** die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.

1-Thessalonicenzen 4:1-2

1 Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt **hoe u moet wandelen en God behagen**, daarin nog meer overvloedig wordt. 2 Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus.

Hebreeënen 13:16

16 En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.

Religie heeft altijd getracht het gedrag te veranderen en de zonden te beheersen. Omdat het zo lucratief is en zo vast is ingeslepen in de kerken zal er een 2^e grote reformatie nodig zijn, niet minder dan die van Luther, om deze grote spirituele en dodelijke leugen te corrigeren.

— — —
Als je werkt om Hem te behagen dan zul je een leven lang onvolledig zijn en het zal je steeds opnieuw uitgeput achterlaten.

Clark Whitten



In dit boek wordt het corrigeren van mensen en aanmoedigen tot bekering van je

zonden zelfs een dodelijke leugen genoemd. Zo tracht men je er van te overtuigen dat Jezus niet alleen voor de zonde heeft betaald, maak je ook een gratis ritje naar de hemel bezorgt zonder dat je daar zelf ook maar iets voor hoeft te doen. Tegenstanders van Hyper-Grace worden zo weggezet als Farizeeërs en geldwolven.

2 Timotheüs 4:3-5

3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 5 Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.

Mattheüs 13:23: De vergelijking van het zaad

3 En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. 4 En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op. 5 Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. 6 En toen de zon opgegaan was, verschroeiide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het. 7 Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het. 8 En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig...

De uitleg

19 Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. 20 Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. 21 Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen. 22 En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. 23 Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig.

Hier zien we dus dat mensen die het woord aannemen, maar er onvoldoende waarde aan hechten, het woord en het effect ervan kunnen verliezen. In hun herinnering weten ze dat ze eens het woord hebben aangenomen, maar het is niet meer relevant en effectief in hun leven.

Het is goed om een gebed van bekering te bidden, maar daar mag het niet bij blijven. Je moet Gods woord aannemen in je hart, het overdenken en het zijn uitwerking laten hebben in je leven.

Maar laten we eens kijken wat Lukas ons zegt over “moeiteloos christendom”

Lukas 14:27-33

27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn. 28 Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? 29 Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, 30 en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. 31 Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt? 32 En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. 33 Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.

Vraag vergeving en hulp in tijden van nood

Hebreeën 4:16

14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. 16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Correctie

De bijbel geeft ons op vele plaatsen vermaningen en correctie. Sommige

hoofdstukken en brieven zijn bijna geheel aan dit thema gewijd en het is goed om je te realiseren dat vermaningen en correctie bedoeld zijn om je te bewegen de weg van God te gaan volgen. Veel te vaak word er gedacht dat Gods genade alles voor ons oplost. Het is waar dat God de prijs voor onze zonden betaald heeft, maar het is ook waar dat God ons een vrije wil gegeven heeft, en dat we er dus ondanks Zijn aanbod voor kunnen kiezen te blijven zondigen. Dat wil zeggen we kunnen er voor kiezen tegen zijn wil in te blijven handelen. Deze vermaningen willen ons wakker schudden en ons er toe bewegen om onze wil in overeenstemming te brengen met Gods wil. Dit willen in ons is een subtiel samenspel tussen onze geest en Gods Geest. Hij wil ons helpen voor Hem te kiezen, maar daarvoor moeten we op zijn minst het verlangen tonen en inzet tonen om dat te willen. Als we vast houden aan de dingen van deze wereld en met wrok en afkeer reageren op zijn suggesties, dan zal Hij ons langzaam loslaten en ons overgeven aan dat waar we zelf voor kiezen.

Hieronder enkele voorbeelden.

1 Korinthe 3:1

1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. 2 Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, 3 want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens? 4 Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet vleselijk?

Voor wat betreft vermaning en correctie kunt u heel de brieven aan Korinthe lezen. Maar laat u daarbij niet te veel in beslag nemen door de details, geef ook het geheel van de brief uw aandacht!

1 Korinthe 3:13-15

13 Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. 14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. 15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.

Galaten 1:6-9

6 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, 7 terwijl er geen ander is;

al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Galaten 3:1

1 O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? 2 Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? 3 Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? 4 Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens tevergeefs was! 5 Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?

Openbaring 3:14

14 En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping: 15 Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! 16 Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. 17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. 18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. 19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. 20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. 21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

Voor wie dit niet weet, Jezus, spreekt hier tegen een gelovige gemeente. Een rijke gemeente, mensen die aan niets gebrek hebben, mensen zoals wij, westerse christenen. Ook wij zijn vaak lauw in ons geloof. Dit is best wel een fikse berisping als je durft te zien wat hier werkelijk staat.

In deze context, lees heel hoofdstuk 2 en 3 van Openbaringen.

Beloning naar werken, verantwoordelijk voor je daden

Beloning naar werken betekend natuurlijk niet dat we de redding door werken via de achterdeur weer naar binnen proberen te loodsen, zeker niet. Maar mogen we zo maar aannemen dat wat we doen zonder gevolgen blijft? We kunnen onszelf niet redden, maar misschien kunnen we onze redding wel verkwanselen. Lees met me mee en oordeel zelf:

Hebreeën 10:35

35 Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. 36 Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. 37 Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven. 38 Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen.

Mattheüs 18:28 De onbarmhartige knecht

21 Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? 22 Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.

23 Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. 24 Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was. 25 En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. 26 De dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. 27 En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. 28 Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. 29 Zijn mededenaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. 30 Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. 31 Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd; zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. 32 Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. 33 Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededenaar, zoals ik ook medelijden met u had? 34 En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers

over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. 35 Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft.

Merk op dat de slechte dienaar zijn schulden al vergeven waren, maar dat deze gave later toch verloren ging door zijn slechte onverzoenlijke gedrag.

Matteüs 24:45-51

45 Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? 46 Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. 47 Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. 48 Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, 49 en zou beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, 50 dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet; 51 en hij zal hem in stukken houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Matteüs 25:1-30

1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. 3 Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. 4 De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. 5 Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. 6 En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! 7 Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. 8 De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. 9 Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. 10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. 11 Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! 12 Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. 13 Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. 14 Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. 15 En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg. 16 Hij die de vijf talenten ontvangen

had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij. 17 Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen had, er nog twee bij. 18 Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. 19 Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. 20 En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem, en hij zei: Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt. 21 Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. 22 En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, twee talenten hebt u mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt. 23 Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. 24 Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. 25 En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, hier hebt u het uwe. 26 Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en luie slaaf, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. 27 Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. 28 Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. 29 Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. 30 En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

Matteüs 25:31-46

31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. 32 En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. 33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. 34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. 35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. 36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij

gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? 39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. 41 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. 42 Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. 44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. 46 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Het is heftig, maar waar, als we elkaar niet vergeven kan ons dat duur komen te staan en als we elkaar in de nood de rug toekeren, ook dat kan duur betaald worden, het is wat er letterlijk staat zonder de tekst aan te passen aan je eigen behoeften en menselijke wijsheid.

Of ik dit nu leuk vind of niet, dit is wat God woord ons zegt. Verhard alstublieft je hart nu niet want dat maakt het onmogelijk om hier mee om te gaan. Tracht te zien dat God van ons vraagt dat we elkaar de liefde betonen, laat je niet afhouden van God doordat je zelfgericht bent en te veel gehecht aan je wereldse bezittingen.

Romeinen 8:12-15

12 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. 13 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. 14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

1 Korinthe 3:16-17

16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.

Ezechiël 33:12-20

Ezechiël 33 is een hoofdstuk apart wat je niet zo maar 1:1 op de christenen uit de heidenen kunt betrekken. Toch is dit stuk zeker het overwegen waard omdat het Gods hart weergeeft t.a.v. hoe hij omgaat met zonden. Wat hierin zo duidelijk naar voren komt is dat God erop uit is om ons te laten stoppen met zondigen. Je kunt ook zeggen, het is belangrijk waar je uiteindelijk voor kiest. “Je laatste woord” is bepalend voor Hem.

12 En u, mensenkind, zeg tegen uw volksgenoten: De gerechtigheid van de rechtvaardige zal hem niet redden op de dag van zijn overtreding. En wat de goddeloosheid van de goddeloze betreft, hij zal er niet door struikelen op de dag dat hij zich van zijn goddeloosheid bekeert, en de rechtvaardige zal niet door zijn gerechtigheid in leven kunnen blijven op de dag dat hij zondigt. 13 Als Ik tegen de rechtvaardige zeg dat hij zeker in leven zal blijven, maar hij op zijn gerechtigheid vertrouwt, en onrecht doet, dan zullen geen van zijn gerechtigheden in herinnering gebracht worden, maar in zijn onrecht, dat hij gedaan heeft, daarin zal hij sterven. 14 Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult zeker sterven, en hij zich van zijn zonde bekeert, en recht en gerechtigheid doet 15 de goddeloze geeft het onderpand terug, hij vergoedt het roofgoed, hij wandelt overeenkomstig de verordeningen van het leven zonder onrecht te doen – dan zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. 16 Al zijn zonden, die hij begaan heeft, zullen hem niet in herinnering gebracht worden: hij heeft recht en gerechtigheid gedaan, hij zal zeker in leven blijven. 17 Uw volksgenoten zeggen echter: De weg van de Heere is niet recht, terwijl hun eigen weg niet recht is! 18 Als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, zal hij daardoor sterven, 19 maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid en recht en gerechtigheid doet, zal hij daarom in leven blijven. 20 Als u zegt: De weg van de Heere is niet recht, zal Ik u berechten, ieder overeenkomstig zijn wegen, huis van Israël!

2-Korinthe 5:10-11

10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 11 Nu wij dus deze vrees voor de Heere

kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof; en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. (HSV)

[10] For we must all appear before the judgment seat of Christ; that every one may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. [11] Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men; but we are made manifest unto God; and I trust also are made manifest in your consciences. (KJV)

Deze King-James versie heb ik erbij gezet omdat die nog explicieter is. Het is beslist mijn bedoeling om je te laten inzien dat jou daden wel degelijk worden gevolgd, en gevolgen hebben. Dit word met name duidelijk als je de vele verschillende bijbelverzen die hier genoemd zijn met elkaar gaat verbinden.

Openbaring 2:20-23

20 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. 21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. 22 Zie, Ik werp haar te bed, en breng hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. 23 En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoekt, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.

Luister naar Hem

Luister naar Jezus en doe wat Hij zegt:

Mattheüs 17:1 En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. 2 En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. 3 En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. 4 Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia. 5 Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem! 6 En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. 7 En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd.

Als je een woord van God wil horen, rechtstreeks door hem uitgesproken, dit is het:

Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!

Het is onmogelijk om het belang van dit vers te overschatten. Dit is de sleutel tot je redding. Luister naar hem en doe wat Hij zegt.

Lukas 6:46 *Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg? 47 Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. 48 Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. 49 Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, stortte het meteen in, en de val van dat huis was groot.*

2 Petrus 1:5-11

5 En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, 6 aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, 7 aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. 8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. 9 Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. 10 Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. 11 Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

Ook hier weer word u aangespoord om ernst te maken met je geloof.

De grote misvattingen

Gerechvaardigd door werken?

Het doen van werken is dus wel degelijk een bijbels begrip. De grote misvatting is echter dat we de volgorde kunnen omdraaien en gaan denken dat wij ons zelf kunnen redden door goede werken. Hieronder nog een keer de volgorde de dingen:



Als je gelooft dat je gered word uit eigen werken dan zet je de dingen achterstevoren:



Er is echt iets serieus mis met dit 2^e concept: (Zie Pag. 8)

- Een mens is niet geschapen om goed te functioneren zonder God. Hoe kan een mens het goede doen als zijn Geest niet door God geleid word?
- Als een mens zichzelf kan redden, dan is het offer van Jezus voor niets geweest en dat is zeer beslist niet het geval.

Genade zonder transformatie?

De tweede misvatting is dat God ons lief heeft zoals we zijn in onze gebroken staat, en dat hij ons in die gebroken staat laat. Dat hij ons gewoon blijvend blootstelt en aan de misleider van deze wereld en niets doet aan ons onvermogen Zijn wil te doen.

Deze gedachte heeft twee bronnen: Ten eerste zijn er mensen die helemaal niet gered willen worden, die gebonden zijn aan de zondes van deze wereld. Deze onbekeerde “christenen” willen gered worden zonder dat ze bereid zijn iets van de “geneugten” van deze wereld op te geven.

De tweede bron is, dat men gemerkt heeft dat christenen blijkbaar dus nog steeds zondigen. Men tracht dit gegeven in te passen in het geloof.

Als je echt gered bent, dat ben je wel degelijk ingrijpend veranderd. Je

word nog wel verleid, maar je geest verzet zich hiertegen. Je hebt als het ware een voorschot gekregen op je hemelse staat. Als je zondigt, dan doet je dit verdriet.

Er is echter een tussenvorm in het “christen zijn”, dit zijn onbekeerde christenen die (nog) geen werkelijke keuze gemaakt hebben voor God. Ze hebben hun eigen wereldse verlangens nog niet op Gods altaar gelegd en Hem nog geen koning gemaakt in hun leven. Ze willen wel en zien wel dat hun leven niet recht is voor God, maar ze beseffen zich niet dat “van goede wil zijn” niet voldoende is. Ze gaan naar de kerk en denken dat ze hiermee christen zijn en dat ze dus gered zijn. Deze “christenen” worstelen tegen de zonde zonder dat ze de kracht van Gods genade ervaren. Er zijn predikers die deze mensen in hun onbekeerde staat omarmen en hun vertellen dat ze zo mogen blijven. Deze misleiders houden de mensen er dus van af om zichzelf werkelijk te bekeren voor God.

<https://youtu.be/dtRVWeoNuvw>

Redding door genade:



De misleiding over de werking van genade:



Mattheüs 16:24

24 Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 25 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. 26 Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? 27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.

In dit stuk zien we een aantal van de thema's terugkomen:

Het begint met “Je moet mij volgen”. Om Jezus (voorbeeld) te kunnen volgen,

- Moeten we eerst de keuze gemaakt hebben om dat te willen doen
- Vervolgens hebben we de Geest van God in ons nodig om te weten wat we moeten doen en ook om ook in staat te zijn dit te kunnen doen.

Daarna in 25 en 26:

- We moeten het koninkrijk van God waardevol achten, belangrijker dan ons leven en inzien dat het leven in de eeuwigheid, en de toewijding aan Gods wil, veel belangrijker is dan de tijdelijk ongemakken hier op aarde

In Vers 26: “wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?”

- De redding is door Gods genade alleen, niet uit werken

En dan in vers 27: “dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.”

- Hier zie je hoe belangrijk is de dingen in hun context te lezen. Dit vers, uit zijn context gerukt geeft een heel ander bericht dan in zijn context
- De keuze die je maakt voor God en de wijze waarop je hem volgt, dat zijn je werken, dat bepaald hoe Jezus over je oordelen zal. Heb je zijn offer van redding aangenomen? Heb je zijn woord gevolgd? Heb je laten zien dat hij Koning is in je leven, en niet de dingen van de wereld?

Als je deze tekst in zijn geheel legt naast de Hyper-Grace prediking dan zie je dat men daar een andere evangelie predikt, maar er is geen ander evangelie, alleen misleiding.

Bijbel verwijzingen (vervolg)

De kracht van genade

De genade van god geeft ons de kracht om zijn wil te doen, reddende genade is een transformerende kracht.

Judas 1:4

4 Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen.

De genade van God is niet bedoeld om door te gaan met wat we deden voor onze redding. Zie ook dat er staat dat deze mensen niet belijden dat Jezus:

1 - De enige is

2 - Dat Jezus Heer is in hun leven

Ze zijn dus ook niet gered, er staat juist dat ze deze dingen juist tegenspreken (verloochenen)

Efeziërs 2:4

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden

Je leest hier zo gemakkelijk overheen, zalig geworden, ja ja dat zal wel betekenen dat we naar de hemel gaan of zoiets, nee, dit staat in de context van het verleden en heden, kijk maar naar vers 1..3

1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, 3 onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.

Efeziërs 2:6

6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, 7 opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom

van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

We zijn niet gered uit eigen werken maar door de gave van God. Hierna zijn we in Christus opdat wij goede werken kunnen doen. We doen dit vanuit de kracht van Zijn genade, niet vanuit onszelf, maar doordat we onszelf aan Hem gegeven hebben.

2-Tim. 1:9

9 Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen, 10 maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie,

Ook hier weer die schijnbare tegenstelling, een heilige roeping en niet door eigen eigen werken. Het verschil wordt gemaakt door zijn genade en zijn werken door ons heen. Dat kan alleen als we onszelf aan Hem geven zodat Hij ons leiden kan. De werken die we doen zijn niet overeenkomstig ons eigen intellect maar komen vanuit Hem.

Titus 3:4

4 Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, 5 maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. 6 Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, 7 opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. 8 Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen.

Ook hier weer, we worden niet gered door eigen goede werken, maar we moeten er wel voor zorgen dat we goed doen ten gevolgen van onze redding. We laten als het ware ons nieuwe hart spreken.

1-Kor. 15:10

9 Ik immers ben de minste van de apostelen – ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. 10 Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is.

Transformatie door genade

2-Kor 9:8

8 En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. 9 Zoals geschreven staat: Hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven; zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid.

Genade zodat u overvloedig kunt zijn in elk goed werk

Romeinen 1:5

5 Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam, 6 waartoe ook u behoort, geroepen van Jezus Christus.

Genade en geloofsgehoorzaamheid

Handelingen 4:33

33 En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.

Genade en grote kracht

1-Kor. 3:10

10 Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt.

Efeziërs 3:8

8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen,

Hebr. 4:16

15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar

zonder zonde. 16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Hebr. 12:28

28 Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.

1-Petrus 5:10

10 De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.

De God van genade veranderd je wel degelijk

Jezelf onderwerpen aan christus

Een mens heeft altijd een meester, je bent of slaaf van de zonden, of slaaf van je redder, daarom kies verstandig.

Romeinen 6:14

13 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. 14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dienstbaar aan de gerechtigheid 15 Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! 16 Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? 17 Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. 18 En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.

God weerstaat hen die trots zijn

Jakobus 4:3

4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn,

wordt als vijand van God aangemerkt.

5 Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar afgunst?

6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.

7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvlugten.

1-Pertus 5:5

5 Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

Verlies van de redding?

Er wordt in vele kerk denominaties verkondigd dat wie eenmaal gered is, nooit meer verloren kan gaan. Als dit dan toch gebeurt, doordat iemand zijn geloof verliest en teruggaat in de wereld dan lost men dit op door te zeggen: “die is nooit gered geweest”. Maar dit is een gevaarlijke stelling omdat je op die manier nooit zeker weet of je wel gered bent.

We zijn behouden, maar God heeft ons autonomie gegeven en die hebben we ook nog als we gered zijn. We kunnen er dus ook voor kiezen weer terug te gaan naar de wereld. En Gods woord spreekt daar heel expliciet over:

Hebreeën 6:4-6 *4 Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, 5 en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, 6 en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken.*

Hebreeën 10:26-31

26 Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, 27 maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzegend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden. 28 Als iemand de wet van Mozes tenietgedaan heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het woord van twee of drie getuigen. 29 Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrappt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade gesmaad heeft? 30 Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder: De Heere zal Zijn volk oordelen. 31 Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.

Merk op dat hier expliciet word aangegeven dat iemand die zich van het geloof afkeert, niet meer op het offer van Jezus kan terugvallen. Dit geeft te denken. Eenvoudig zeggen dat zo iemand nooit gered was werkt hier niet. Daar is deze passage veel te expliciet voor.

Er staat duidelijk “Waardoor hij geheiligd was”, dat kan dus niet slaan op een ongelovige.

Verder word hier duidelijk aangegeven dat een gelovige die de redding onwaardig acht, slechter af is dan eerst. Zoiets in onzinnig als het een ongelovige betreft.

Vers 31 moet duidelijk gelezen worden in de gegeven context en duid dus op mensen die het geloof gekend hebben maar er vervolgens geen waarde aan gehecht hebben.

Hebreeën 10:38-38

38 Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen. 39 Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel.

Een duidelijke aanwijzing dat geloof geen eenmalige beslissing is maar een volharding in geloof.

Openbaring 3:14

14 En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping: 15 Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! 16 Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. 17 Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.

Deze tekst is geschreven aan een gelovige gemeente en Jezus zegt hier dat hij lauwe gelovigen uitspuugt. Ook zegt hij dat ze beklagenswaardig zijn, blind en naakt. Dat klinkt niet goed!

Hier zegt Jezus dat je door Hem word afgewezen als jij gewoon je wereldse leventje leid en je niet zo druk maakt om waartoe Jezus je aanspoort.

1 Korinthe 3:17

17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.

Als je dit vers letterlijk neemt en het woord “hem” hierin interpreteert als geest en lichaam dan word ook hier een ernstige waarschuwing gegeven t.a.v. je behoud. De context van dit vers duid echter niet direct op het geheel verloren gaan, “ten gronde richten” zou ook alleen op het lichaam kunnen slaan, maar ik vind dat een gewaagde interpretatie die ik alleen noem door de context waarin het vers staat.

En wat is dan nu het evangelie?

In dit hoofdstuk wil in het voorgaande samenvatten. Maar voordat ik dit doe is het belangrijk te beseffen dat je Gods woord niet kunt samenvatten zonder informatie te verliezen. Gods woord moet in zijn volheid, jou volle aandacht krijgen. Deze samenvatting heeft hierbij slechts tot doel om een lijn uit te zetten door Gods woord. Als ik in deze samenvatting met grote stappen door Gods woord geen ga kan er iets zichtbaar worden wat je eerder niet zag. We moeten Gods woord tot ons nemen in elk detail, maar ook als geheel en dat laatste nu, die grote lijn, die komt niet altijd zo maar vanzelf naar voren.

Het evangelie op zichzelf is eenvoudig:

Inleiding: Wij zijn Gods kinderen geschapen door Hem en in liefde verbonden met Hem. Er is echter een breuk gekomen in die verbintenis doordat bij onze eigen weg zijn gegaan. We hebben de vader verlaten en hebben gezondigd. Hierdoor zijn we ongeschikt geworden voor Gods koninkrijk. De zonde kan daarin niet toegelaten worden. Het grote probleem is nu dat wij mensen uit onszelf niet meer in staat zijn om terug te keren naar God door onze zondige staat.

Het goed nieuws: God heeft zijn Zoon naar ons gestuurd om ons met Hem te verzoenen. Jezus heeft de prijs voor onze zonden betaald door zijn zondeoffer en ons wit gewassen door zijn bloed, waardoor we weer in contact kunnen komen met de Vader. Wij mensen hoeven enkel dit offer te accepteren, eerst in woord, maar daarna ook in daad.

Zo moeilijk is dat niet zou je denken, maar waarom dan zo veel andere bijbelverzen? Die zijn ons toch zeker niet voor niets gegeven? En dat is zeker waar. Net zoals de eerste mensen, Adam en Eva misleid zijn, zo kunnen ook wij misleid worden en opnieuw, na de reiniging door Jezus offer, weer vervallen tot zonde. Er in Gods woord dus een onderscheid tussen “het evangelie” of “het goede nieuws” en de redding van een mens als geheel.

De redding: De redding van een mens is een proces wat een leven lang duurt. Uit Gods woord blijkt duidelijk dat het aannemen van het woord nog iets anders



is dan erin te volharden. En dat laatste is zeker nodig, de vergeving word ons dan wel gegeven voor niets, maar de mens blijft een vrije wil hebben en kan er dus voor kiezen weer zin eigen weg te gaan. Het is goed om je dit te beseffen. Je kunt je redding, die je dus in feite al gegeven is, weigeren, niet aannemen, of eerst wel aannemen maar dan weer verliezen doordat je er achteloos mee om gaat.

Dit blijkt ook uit de verschillende hoofdstukken hiervoor. De redding van een mens bestaat grofweg uit de volgende stappen of fasen, niet noodzakelijk precies in deze volgorde:

- Het **horen** van Gods woord
- **Zoeken** van God
- Inzien van het de eigen gevallen staat en **bekering** van zondes
- **Aannemen** van Gods evangelie, de redding en geloven dat Jezus Gods Zoon is naar de aarde is gekomen als mens, gestorven is voor onze zondes en na 3 dagen weer is opgestaan.
- **Jezus koning maken in jou hart**
- Hierdoor komt **de Geest van God in je**, hij geeft je een verlangen en het vermogen om voor het goede te kiezen. Een van de tekenen van Gods Geest is de liefde voor andere mensen.
- Kies nu ook om het goede te doen en te gaan **doen** wat hij zegt. Dit is een proces wat jaren in beslag kan nemen omdat het vereist dat je zelf van die troon af gaat. Het hangt er een beetje van af hoe je bent opgevoed en wat je meegemaakt hebt, hoe makkelijk je de eigen controle los kunt laten en aan Hem kunt geven.
- **Volharden** in het geloof en je verzetten tegen de zondes
- **Vraag vergeving** voor de fouten die je maakt.

Onderdeel van dit proces is ook het afbreken van bolwerken of obstakels in je geest die daar zijn opgebouwd. Overtuigingen en bindingen die in strijd zijn met Gods woord. Deze moeten een voor een opgeruimd worden zodat je in de volle vrijheid komt voor gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan Gods Zoon.

Wanneer ben ik gered?

Wanneer ben je gered? Moet je dan eerst het hele traject hierboven doorlopen? Duurt zoiets dan jaren? Het kost je inderdaad verschillende jaren voordat je Jezus en Gods woord echt goed gaat kennen en ook om stevig en volwassen te worden in het geloof, maar dat wil niet zeggen dat je redding daar op moet wachten.

Gods woord zegt dat je gered bent vanaf het moment dat je jou leven in Zijn handen legt en je besluit om Hem te gaan volgen. Dat kan een kwestie van dagen, uren of zelfs minuten zijn. Je kunt kind zijn van de vader en kind in het geloof.

Je redding is een ding, groeien in geloof en volwassen worden is iets anders, maar zorg er voor dat je in die prille periode niet afvalt. Mijn advies is om God te zoeken met heel je hart en heel je ziel zodat je snel groeit en niet stil blijft staan of zelfs afglijdt.

Wat is het evangelie niet?

Wat is het evangelie niet, of met andere woorden, hoe word je niet gered?

Je word niet gered door het evangelie op zijn kop te zetten. Het is eerder al genoemd, maar soms moet je deze dingen heel ondubbelzinnig uitleggen zodat hierover geen misverstand kan ontstaan: Je word niet gered uit eigen werken, door goed te doen. “Goed doen” is een gevolg van je redding. De redding zelf is een gave van God door zijn Zoon Jezus.

Je word dus niet gered door tradities te volgen, kaarsjes aan te steken, door regelmatig kerk bezoek en zelfs niet door veel gebed of trouw de bijbel lezen. Deze dingen zijn geen verdienste die je recht geven op redding. Het geloof is geen religie, het is geen godsdienst. Het geloof gaat over een koninkrijk met een koning en met onderdanen.

Gebed en Bijbellezen kunnen je overigens wel helpen om bij God te komen, niet als verdienste, maar als onderdeel van zoeken naar God. Ik hoop dat U het verschil ziet.

Als je jezelf daadwerkelijk onder de autoriteit van Jezus hebt gesteld, dat wil zeggen dat je Hem jou God en Heer hebt gemaakt, dan zal ook Gods liefde in je komen, en dat is het grote verschil:

1 Korinthe 13

*1 Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.
 2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.
 3 En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.
 4 De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, 5 zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, 6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, 7 zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen,*

*zij verdraagt alle dingen. 8 De liefde vergaat nooit.
 Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden,
 wat talen betreft, zij zullen ophouden,
 wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.
 9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
 10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is,
 tenietgedaan worden.*

Hoe weet ik of ik gered ben?

Over deze vraag is veel te zeggen, ik wil hier echter slechts terugverwijzen naar 1-Korinthe 13 en uw aandacht vestigen op vers 3:

*en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, **het baatte mij niets.***

Ik zou u mee willen geven dit te overdenken. Als uw geestesgesteldheid niet overeenkomt met een gered mens dan heeft u een probleem denk ik. Merkt u een duidelijk verschil tussen voor uw bekering en daarna, dan is dat een krachtige aanwijzing dat U op de goede weg zit.

Zie ook: http://christelijke-antwoorden.nl/subjects/Hoe_weet_ik_of_ik_gered_ben.html

Ter overdenking

Het word tijd dat Mijn kerk zich gaat gedragen als Mijn kerk. Dit had al lang zo moeten zijn. Ik ben geduldig geweest met Mijn mensen in dit opzicht, maar velen van Mijn kinderen geloven nu dat zonden geen probleem is.

Jullie die zondigen gaan nu zien dat dit wel degelijk een probleem is voor Mij. Mijn kinderen moeten niet in zonden zijn, zij zouden geen zondige levensstijl mogen hebben. Ze zouden Mijn genade niet moeten vertrappen, die ik hen gegeven had om de zonde te overwinnen.

Gedeelte van een profetie 2017 Door Glynda Lomax

Nawoord

Ik hoop dat U door bovenstaande bemoedigd bent en meer duidelijkheid hebt gekregen over wat de redding inhoud.

Het kan echter ook zijn dat u hierdoor juist ontmoedigd bent wellicht omdat U steeds een moeiteloos christendom is voorgehouden. Als laatste bemoediging wil ik U een stukje uit het oude testament geven. Het gaat hier om een zondige natie die het met hun zondes zo bont gemaakt heeft dat God hen dreigt te vernietigen. Lees eerst even mee, dan zal ik daarna wat dingen laten zien die me hierin zijn opgevallen, en ik denk dat dit werkelijk een bemoediging is voor mensen die worstelen met zondes.

Jona 3

1 Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Jona: 2 Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar de prediking die Ik tot u spreek. 3 Toen stond Jona op en ging naar Ninevé, overeenkomstig het woord van de HEERE. Ninevé was een geweldig grote stad, van drie dagreizen doorsnee. 4 En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis. Hij predikte en zei: Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd! 5 De mensen van Ninevé geloofden in God. Zij riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. 6 Toen dat woord de koning van Ninevé bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. 7 En in Ninevé werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen: Mens en dier, runderen en schapen, mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. 8 Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. 9 Wie weet zal God Zich omkeren, berouw hebben en Zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen! 10 Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.

Jona 4

1 Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. 2 Hij bad tot de HEERE en zei: Och HEERE, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten! Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, Die berouw heeft over het kwaad. 3 Nu dan, HEERE,

neem toch mijn leven van mij weg; het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. 4 Maar de HEERE zei: Bent u terecht in woede ontstoken? 5 Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. 6 En de HEERE God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. 7 De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. 8 En het gebeurde, toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven en zei toen: Het is voor mij beter te sterven dan te leven. 9 Maar God zei tegen Jona: Bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei: Terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. 10 Daarop zei de HEERE: Ú ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. 11 Zou Ík dan die grote stad Ninevé niet ontzien, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn die het verschil tussen hun rechter- en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee?

Wat we hier zien is dat Jona boos is op God omdat hij de zondige natie Nineve niet bestraft. Maar let nu op hoe God hierop reageert. Hij laat hem liefdevol zien dat hij (Jona) waarde hecht aan een wonderboom die hij zelf niet heeft gemaakt. Onder andere hierdoor zegt hij iets over Nineve:

- Indirect zegt hij: Ik hecht waarde aan deze mensen die Ik wel zelf heb gemaakt.
- Hij zegt ook: Deze mensen weten het verschil tussen hun rechter en linkerhand niet, hij heeft dus begrip voor hun onwetendheid, zeer waarschijnlijk ten gevolge van een goddeloze leiding (koning).
- Uit het verhaal blijkt dat God deze mensen liever niet straft en dan hij graag ziet dat ze zich van hun zondige (destructieve) gedrag afkeren.

Hieruit blijkt dus dat God waarde hecht aan mensen en weet hoe beperkt ze zijn. Hij heeft hier begrip voor en daarom geeft hij ons aanwijzingen. Het is echter wel zo dat ons handelen, ook in onwetendheid, altijd gevolgen heeft en volharding in de zonde leid uiteindelijk tot de dood. Maar het is nooit te laat om je van je zondes te bekeren en je toe te wijden aan Gods wil voor jou leven.

Gebeden

Gehoorzaamheid

Een gebed voor het doen van goede werken ten gevolgen van oprecht geloof:

Vader, Ik zie nu dat het doen van Uw wil vereist dat U koning word in Mijn leven en dat ik U ga volgen. Het doen van Uw wil is niet mijn best doen uit eigen kracht en eigen intellect, het is mijn trots opzij zetten en mijzelf aan uw voeten leggen. Laten mijn gebeden erop gericht zijn om Uw wil te verstaan en ook te mogen doen.

Alle werken die ik zelf begin, om bevestiging te zoeken, of uit trots of ongeduld, dingen die ik begin zonder U zijn kansloos. Vader leer me te wachten op U en Uw stem te horen, leer me U te verstaan en leer me Uw wil te doen in gehoorzaamheid en door de kracht van Uw Geest.

Vader geef me oren om te horen, laat me Uw aanwijzingen opmerken en er acht op slaan, behoed me toch voor het negeren van U, zodat ik niet beschaamt voor U hoef te staan.

Amen.

Een gebed van bekering

Een gebed van bekering tot God, lees het eerst door voordat je het uitspreekt. Bid het alleen als je het volledig meent. Als je twijfelt over delen van dit gebed, zoek het dan eerst op in Gods woord.

Heer Jezus

vergeef alstublieft mijn zonden.

Ik beleid met mijn mond en geloof in mijn hart dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Ik geloof dat Jezus is gestorven aan het kruis voor mijn zonden en dat Hij de gevolgen van mijn schuld heeft willen dragen.

Ik geloof dat hij na drie dagen uit de dood opstond en nu zit aan de rechterhand van de Vader

Ik geloof dat Jezus de volledige autoriteit is gegeven in de hemel en op aarde om de levenden en de doden te oordelen.

Heer Jezus, maak van Mij een nieuwe schepping met een nieuw hart en alleen door uit te roepen naar U kan ik mijn voortdurende zwakheden overwinnen en me richten naar Uw wil.

Verlos me van gebondenheden

en van overtuigingen in mijn gedachten die gebaseerd zijn op misleidingen van de vijand.

Ik beroep me op het reinigende bloed van Jezus Christus mij redder, voor mijzelf en mijn huis.

Verwijzingen

Boek suggesties

[Redefining Christianity \(Eng\)](#)

Videos

https://youtu.be/89a_Q2e78RI

Index

1 Korinthe 13.....	58	2-Tim.1:9.....	47
1 Korinthe 3:1.....	34	2-Tim.4:3-4.....	5
1 Korinthe 3:13-15.....	34	2-Timotheüs 2:21.....	24
1 Korinthe 3:16-17.....	40	2-Timotheüs 2:4.....	31
1 Korinthe 3:17.....	54	Daniël 9:20-21.....	19
1 Thessalonicenzen 4.....	14	Daniël 9:4.....	19
1 Timotheüs 4:16-16.....	26	Efeziërs 1:7.....	11
1-Johannes 1:5-7.....	22	Efeziërs 2:4.....	11, 46
1-Johannes 1:8-10.....	19	Efeziërs 2:6.....	46
1-Johannes 2:28-29.....	22	Efeziërs 3:8.....	48
1-Johannes 2:3.....	24	Efeziërs 5:10.....	31
1-Johannes 3:14.....	23	Ezechiël 33:12-20.....	40
1-Johannes 3:3.....	23	Filippenzen 3:12-14.....	26
1-Johannes 3:5-10.....	22	Fillepenzen 2:12-15.....	14
1-Kor. 15:10.....	48	Galaten 1:6-9.....	34
1-Kor. 3:10.....	48	Galaten 2:20.....	25
1-Korinthe 11:28.....	24	Galaten 3:1.....	35
1-Korinthe 6:9.....	23	Handelingen 11:16-18.....	17
1-Pertus 5:5.....	50	Handelingen 19:18.....	19
1-Petrus 1:15.....	18	Handelingen 2:37-39.....	16
1-Petrus 1:5.....	18	Handelingen 20:18-21.....	17
1-Petrus 5:10.....	49	Handelingen 26:20.....	26
1-Thessalonicenzen 4:1-2.....	31	Handelingen 4:33.....	48
1-Thessalonicenzen 5:23.....	24	Handelingen 5:32.....	13
1-Tim.2:5.....	11	Hebr. 12:28.....	49
2 Petrus 1:5-11.....	42	Hebr. 4:16.....	48
2 Timotheüs 2:25-26.....	18	Hebreeën 10:26-31.....	52
2 Timotheüs 4:2.....	26	Hebreeën 10:35.....	36
2 Timotheüs 4:3-5.....	32	Hebreeën 10:38-38.....	52
2-Kor 9:8.....	48	Hebreeën 13:16.....	31
2-Korinthe 5:10-11.....	40	Hebreeën 4:16.....	33
2-Korinthe 5:17.....	24	Hebreeën 6:1.....	15, 18
2-Korinthe 7:1.....	17	Hebreeën 6:4-6.....	51
2-Korinthe 7:8-11.....	17	Jakobus 1:22.....	26
2-Korinthe13:5.....	24	Jakobus 2:14.....	27

Jakobus 2:22.....	27	Mattheüs 3:11.....	15
Jakobus 2:25.....	28	Mattheüs 3:8.....	15
Jakobus 4:3.....	49	Mattheüs 6:14.....	22
Johannes 15:1-7.....	23	Mattheüs 7:21.....	12
Johannes 15:10-12.....	14	Mattheüs 7:24.....	13
Johannes 3:36.....	13	Mattheüs 7:26.....	7
Johannes 8:11.....	14	Mattheüs 9:13.....	16
Jona 3.....	60	Nehemia 9:3.....	19
Jona 4.....	60	Openbaring 2:20-23.....	41
Judas 1:4.....	46	Openbaring 2:4-5.....	18
Kol 1:9-10.....	31	Openbaring 3:14.....	35, 54
Kolossenzen 3:12.....	23	Openbaringen 3:15.....	21
Lucas 8:21.....	13	Psalmen 32:5.....	19
Lukas 14:27-33.....	33	Romeinen 1:5.....	48
Lukas 15:7.....	16	Romeinen 2:13.....	7
Lukas 24:46-48.....	16	Romeinen 2:4.....	17
Lukas 3:2-3.....	16	Romeinen 3:11.....	9
Lukas 6:46.....	42	Romeinen 3:13.....	13
Markus 1:4.....	16	Romeinen 3:19.....	10
Markus 10:16.....	20	Romeinen 3:21.....	12
Markus 11:25.....	23	Romeinen 3:23.....	9
Markus 2:17.....	16	Romeinen 5:1.....	10
Matteüs 24:45-51.....	37	Romeinen 6:1.....	13
Matteüs 25:1-30.....	37	Romeinen 6:14.....	49
Matteüs 25:31-46.....	38	Romeinen 6:16-18.....	25
Mattheüs 13:23.....	32	Romeinen 8:1-2.....	25
Mattheüs 13:45.....	20	Romeinen 8:12-15.....	39
Mattheüs 16:24.....	45	Romeinen 10:9.....	10
Mattheüs 17:1.....	41	Titus 3:3-5.....	25
Mattheüs 18:28.....	36	Titus 3:4.....	47
Mattheüs 3:1-2.....	15		53

Vrijwel alle teksten zijn overgenomen uit de Herziene Staten Vertaling (HSV). Enkele keren is een tekst vanuit de Naardense Bijbel vertaling (NB) opgenomen.

Geloven tussen onvoorwaardelijke genade, totale verdorvenheid, en redding door werken

Op dit moment is de zogenaamde Hyper-Grace beweging sterk in opkomst. Er wordt geleerd dat als je eenmaal je geloofsbelijdenis hebt afgelegd, dat je dan definitief gered bent, ongeacht wat je daarna nog aan zonden begaat.

Dit boekje wil ingaan op wat werkelijk geloof inhoudt, geloof overeenkomstig Gods woord. Het geeft duidelijkheid over de tegenstrijdigheden in geloofsbeleving, op zaken als redding door geloof en redding door menselijke inspanningen. Het doet dit door de verschillende aspecten van het geloof naar voren te halen en door een veelzijdig beeld te geven van het geloof laat het zien dat een eenzijdig geloof te kort schiet en onherroepelijk zal leiden tot problemen.

Er is bijvoorbeeld een werkelijk overvloedige hoeveelheid bijbel verzen die aantonen dat er wel degelijk iets van ons wordt verwacht, maar uitsluitend vanuit God kracht en genade. Dit boekje geeft u veel ondubbelzinnige en eenduidige teksten die voor iedereen te begrijpen zijn.

De bijbel is doorgaans heel duidelijk zolang je de betekenis van de teksten maar niet tracht te herinterpreteren naar de tradities en overtuigingen van jouw gemeente.