

# De liefde van God

Auteur : Hans van Buitenen  
ISBN : -

Versie : 0.04  
Datum : 2024-03-10

© Hans van Buitenen

*Deze versie mag worden gedownload voor persoonlijk gebruik*  
*<http://www.christelijke-antwoorden.nl>*

*Source Doc: /home/hans/data/Book/Eigen-projecten/1\_In\_progress/De-liefde-van-God*

# Inhoud

Introductie.....	2
Mijn persoonlijke overwegingen m.b.t. de liefde van God.....	3
Verder uitgedaagd.....	5
V) Een definitie van Gods liefde.....	5
V) Hoe zou je Gods liefde omschrijven?.....	6
V) Waarin ervaar je zelf Gods liefde?.....	7
V) Hoe zou je Zijn liefde willen ervaren?.....	7

## Introductie

Deze tekst bevat uitgewerkte aantekeningen over mijn persoonlijke worsteling met het begrip, “de liefde van God”.

Binnen evangelische gemeentes word hier veel, en ik zelf denk ook, nogal eenzijdig over gesproken. Dit heeft me lang gehinderd zonder dat ik nu direct kon duiden wat er mis was of wat ik voelde. In dit stukje heb ik mijn gevoelens hieromtrent eens opgeschreven, in een tijd dat ik door persoonlijke omstandigheden me zeer bewust werd van mijn kwetsbaarheid, in de hoop dat dit me wat meer duidelijkheid zou geven. Voor mijzelf is dat wel gelukt. Ik hoop dat ook U, de lezer, er iets aan heeft.

# Mijn persoonlijke overwegingen m.b.t. de liefde van God

De liefde van God is een gevoelig onderwerp voor mij. Ik werd getriggerd door de preek van die afgelopen Zondag waar het ging over **het beeld van God**. Wat me opviel was dat ik nauwelijks een raakvlak zag tussen de inhoud van deze preek en wat ik zelf eerder opschreef **over aspecten van geloof**<sup>1</sup>, terwijl dit toch zeer nauw verwante begrippen zijn. Dit deed me onwillekeurig ook terugdenken aan mijn “worsteling” met het begrip heiliging,<sup>2</sup> waar ik ook een te grote nadruk op het aspect liefde meende te zien. Ook daar had ik moeite met hoe men omgaat met het begrip “De liefde van God”

Mijn eerste gedachte was dat ik wellicht bij mijn vorige evangelische gemeente al zo was overvoerd met “de liefde van God” dat ik, hoe raar het ook klinkt, een zekere aversie tegen dit begrip gekregen heb. Daarnaast gaat er ook een gedachte door me heen dat het wellicht iets is wat niet in mijn hart daalt, dat ik misschien te abstract denk.

Toen ik hier wat echter langer over na dacht, kreeg ik toch het gevoel dat het begrip “de liefde van God” vaak veel te plat geslagen word en dat ik daar niet mee om kan gaan. Dit laatste heb ik hieronder wat verder uitgewerkt.

De liefde van God is ook weer zo'n complex en veelzijdig begrip. Liefde is heel vaak praktisch, zorgend en beschermend. Ik ervaar Gods liefde in heel zijn wezen, ook in zijn almacht, in zijn schepping, in hoe Hij ons heeft gemaakt, in zijn redding, in zijn offer, in zijn vergeving, maar ook in zijn correcties en in zijn strengheid. Op deze manier lijkt het soms alsof het begrip “Zijn liefde” te veel in Mijn hoofd zit.

---

1 <http://www.christelijke-antwoorden.nl/subjects/VV/Wat-is-geloof.pdf>

2 <https://www.amazon.com/Ons-antwoord-Gods-liefde-relacionele-ebook/dp/B09HDNNSXX>

Maar ik ervaar Gods liefde als iets wat te groot, ontzagwekkend en vooral te veelzijdig is om het te kunnen pakken en in een doosje te kunnen doen. Ik kan het niet associëren met verliefdheid of met kalverliefde, zoals het zo vaak word weergegeven in christelijke liederen en veel preken, waar Gods liefde veel te zoetsappig word gemaakt. Waar de nadruk licht op acceptatie vergeving en redding. God als een grote knuffelbeer die je een hug kunt geven en bij wie je op schoot kunt zitten. Maar haast nooit word correctie of verdriet om onze afvalligheid belicht.

In de film wereld word liefde vooral geassocieerd met, en gedomineerd door seks. Twee totaal verschillende begrippen. Iets dergelijk lijkt zich in de christelijke kerken af te spelen. Gods liefde word weergegeven als de liefde van een jonge moeder die helemaal vertederd door en verliefd is op haar kind en het kind totaal verpest door het alles te geven wat het vraagt en het nooit zal corrigeren.<sup>3</sup>

Het doet me ook weer terugdenken aan het feit dat in het christelijke denken de liefde van God vaak word beschreven in uitsluitend positieve, haast menselijke termen, terwijl ik zo hard getroffen werd door Gods verdriet en teleurstelling in Jeremia,<sup>4</sup> waarin Hij zijn verdriet uitsprekt over de ontrouw van Israël.

Ik kan me nog goed herinneren dat een voorganger eens het woord Jeremiëren gebruikte, wat in de volksmond de betekenis van “Zeuren” heeft. Ik ervoer dat als erg kwetsend, het deed met werkelijk pijn om dat te horen, omdat je zo een intens verdriet van onze Heer om Zijn geliefde associeert met zeuren. Zo zal het vast niet bedoeld zijn geweest, maar ik geloof niet dat ik daarna nog iets van die preek heb meegekregen.

Het is dus opvallend dat het begrip liefde niet werd genoemd in mijn beschrijving van geloof en het dwingt me om hier bij stil te staan.

---

3 [https://www.orthoconsult.nl/upload\\_images/2012-03-15problematische-verwenning-kind-is-vorm-van-verwaarlozing.pdf](https://www.orthoconsult.nl/upload_images/2012-03-15problematische-verwenning-kind-is-vorm-van-verwaarlozing.pdf)

4 Jeremia 2:10... Jeremia 3:15, met nadruk op Jeremia 3:6..10 – <https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/jeremia/3>

Achteraf gezien, zie ik wel dat dit stuk “Wat is geloof” gericht naar een bepaald onderwerp toewerkt en helemaal niet de pretentie heeft om volledig te zijn.

## **Verder uitgedaagd**

N.a.v. bovenstaande en mijn persoonlijke situatie (die ik hier verder niet toelicht) werd ik uitgedaagd om het begrip “De liefde van God” van een andere kant te benaderen, om hier wat langer bij stil te staan.

Hieronder de vragen die ik daarbij kreeg:

### **V) Een definitie van Gods liefde**

Hoe zou jij Gods liefde definiëren of omschrijven? ...

Liefde bestaat (o.a.) uit de elementen

- Liefde voor het product van jouw vakmanschap, liefde voor datgene wat je hebt gemaakt
- Er is liefde die zich uit in zorgen voor en beschermen
- Liefde gaat gepaard met meevoelen, met empathie
- Liefde komt voort uit loyaliteit door familiebanden

Ik denk dat Gods liefde al deze dingen in zich heeft, maar het eerste aspect is heel bijzonder voor Gods liefde omdat Hij op relationeel vlak de enige is die de objecten van zijn liefde (wij dus) zelf heeft gemaakt en dat Hij dit beschouwd als een meesterwerk.

Dit (hierboven) is een nogal korte afstandelijke beschrijving, maar veel verder durf ik eigenlijk niet te gaan omdat, om een echt goed gevoel te krijgen voor Gods liefde, waar de essentie licht, de zwaartepunten en de impact van onze afvalligheid op Zijn liefde voor ons, je God zelf moet

zijn. Gods liefde is veel groter en veelzijdiger dan onze liefde, net zoals Hij veel groter is dan wij.

#### **Jona 4**

5 Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde.

6 En de HEERE God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom.

7 De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde.

8 En het gebeurde, toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven

9 Maar God zei tegen Jona: Bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei: Terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe.

10 Daarop zei de HEERE: **Ú ontziet die wonderboom, waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien**, die in één nacht ontstond en in één nacht verging.

11 Zou Ík dan die grote stad Ninevé niet ontzien, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn die het verschil tussen hun rechter- en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee?

Het verhaal van Jona beschrijft veel aspecten van Gods liefde voor ons. Hij zend iemand om een zondig volk te waarschuwen waar hun destructieve gedrag toe leiden zal. Hij laat hier zien dat hij waarde hecht aan zijn schepping, ook als die mensen zonden begaan wil Hij hen de weg wijzen. Verder verwijst hij hier indirect naar, dat hij waarde hecht aan zijn schepping en die niet zo maar vernietigd.

## V) Hoe zou je Gods liefde omschrijven?

Als ik die vraag tijdelijk herdefinieer met, waaruit blijkt dat God liefheeft, dan krijg je welhaast een verkeerde vraag omdat, zoals blijkt uit voorgaande, Gods liefde de basis is van ons bestaan.

Maar teruggaande naar “Hoe zou je Gods liefde kunnen beschrijven?”

Ik zou Gods liefde kunnen beschrijven als:

*een intelligente op leven, en behoud van leven en welzijn  
gerichte  
onvermoeibare toewijding aan ons.*

## V) Waarin ervaar je zelf Gods liefde?

Met andere woorden, hoe geeft God jou Zijn liefde, ook nu op dit moment van je leven?

Als ik deze vraag wil beantwoorden, dan is het goed om te weten dat ik mezelf niet los zie van de wereld om me heen. Ik zie zijn liefde in de schepping, in hoe Hij ons heeft gemaakt. In zijn vergeving en bereidheid tot herstel. In het feit dat Hij ons autonomie heeft gegeven terwijl hij wist wat daar uit voort zou komen.

Maar ik zie het ook in zijn voorzienigheid, hoe Hij mij door dit persoonlijke proces dichterbij Hem brengt. Hoe Hij mij helemaal heeft vrijgezet om dit proces te ondergaan, en ook zonder dat ik boven mijn vermogen beproefd word.

Door wat Hij mij laat zien en door de mensen om me heen waarmee ik mijn gevoelens kan delen en kan doorleven.

## V) Hoe zou je Zijn liefde willen ervaren?

Ik weet het niet, ik denk dat Hij het best aardig doet ;)

De vraag suggereert dat ik het anders zou willen dan wat er nu gebeurt, maar ik heb Zijn overzicht niet, dus ik moet me verlaten op Zijn bovennatuurlijk inzicht en vertrouwen op Hem: Geloven in Hem...