



Het goede
nieuws

Het goede nieuws

Auteur: Hans van Buitenen

ISBN :-

Versie : 0.09

Datum: 2020-01-15

© Hans van Buitenen

Deze versie mag worden gedownload voor persoonlijk gebruik

Inhoud

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| Inleiding..... | 4 |
| De schepping..... | 4 |
| Is de schepping, wetenschappelijk?..... | 4 |
| De wijsheid van God..... | 7 |
| Keuzevrijheid..... | 8 |
| De grootste zegen ook onze grootste last..... | 8 |
| De erfzonde..... | 8 |
| De redding, het goede nieuws..... | 9 |
| Het christelijk leven..... | 9 |
| Wie is God?..... | 10 |
| Schepper..... | 10 |
| Gods woord..... | 10 |
| Almachtig en alomtegenwoordig..... | 11 |
| Drie-eenheid..... | 11 |
| Gebed..... | 13 |
| Hoe gaat hij om met ons?..... | 14 |
| Geloof..... | 14 |
| Hoe kun je christen worden..... | 15 |
| Een gebed van toewijding..... | 16 |
| Appendix..... | 16 |
| Alfabetische Index..... | 16 |
| Vragen en antwoorden (Q&A)..... | 17 |
| Verwijzingen en toelichtingen..... | 18 |

Inleiding

Wat staat er in de Bijbel? Wat is het goede nieuws? Wat houdt het geloof in? Dit boekje tracht een korte en evenwichtige samenvatting te geven van de belangrijkste principes van de Bijbel. Meer dan 2000 pagina's samengevat in een klein compact boekje, zodat U vrij snel een indruk krijgt van waar de Bijbel over gaat.

De schepping

De bijbel begint met de schepping. Het stelt dat God de hemel en de aarde, de planten, de dieren en de mensen heeft geschapen in 6 dagen.¹ Een ongelooflijk verhaal in deze moderne tijd, toch is het dat wat de Bijbel ons zegt en het is de basis van alles wat erna komt.

Is de schepping, wetenschappelijk?

Met dit scheppingsverhaal komt de bijbel in deze moderne tijd in een regelrechte confrontatie met wat ons tegenwoordig op school wordt geleerd. Een logische vraag is dus: Hoe wetenschappelijk is de bijbel? Is de bijbel gewoon een verzameling leerzame verhalen, of gaat het verder en beschrijft de bijbel actuele gebeurtenissen? En hoe wetenschappelijk is datgene wat ons op school wordt geleerd, de evolutietheorie?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet je eerst weten wat wetenschap inhoud. Wetenschap is dat wat we kunnen weten, wat we kunnen observeren en waarvan we tot een redelijke zekerheid kunnen bewijzen dat iets realiteit is. De wetenschap houdt zich dus heel veel bezig met waarnemingen, logica en vergelijken. De wetenschap werkt ook met wetten. Door observatie komt men tot de conclusie dat de wereld om ons heen is onderworpen aan bepaalde wetmatigheden.

1 Genesis 1:1

Enkele van die wetten zijn:

- [De wet van behoud van energie](#). Energie verdwijnt niet zomaar, en het ontstaat ook niet uit niets.
- Er is ook een wet die ons zegt dat alles een oorzaak heeft groter dan zichzelf.ⁱ
- Een wet van informatica zegt dat informatie, gestructureerde betekenisvolle gegevens, niet vanzelf ontstaan. Daar is een intelligente bron voor nodig.
- De wet van entropie zegt dat alles streeft naar wanorde. Orde en structuur ontstaat niet vanzelf. Daar is een intelligent ingrijpen voor nodig.
- In de wiskunde is het niet toegestaan om door nul te delen, of met oneindig te vermenigvuldigen omdat het resultaat daarvan onzinnig is.

Als je kritisch naar deze wetten kijkt, dan zal het je misschien opvallen dat de evolutietheorie al deze wetten stuk voor stuk overtreedt.

De evolutie theorie stelt dat het heelal is ontstaan uit niets, of dat het heelal zichzelf heeft geschapen. Dit is beide hetzelfde en volgens de wetenschap kan zoiets niet. Deze aanname overtreedt diverse wetten.

Men zegt dat voorafgaande aan de big-bang een oneindig klein punt (met een radius van nul) met een oneindig zware massa ($0 \times$ oneindig) is gaan roteren en is ontploft. Dit is om diverse redenen wetenschappelijk gezien gewoon onzin. Een oneindige massa vermenigvuldigen met een volume van nul is wiskundig gezien onzin. Ook kun je een volume van nul niet laten roterenⁱⁱ en is er geen middelpuntvliedende kracht als je dat doet omdat de radius nul is.

Voor het ontstaan van het leven komen we vergelijkbare problemen tegen. De bouwstenen van het leven zijn bijzonder gecompliceerd, maar de evolutietheorie zegt dat ze vanzelf zijn ontstaan. Als je hier aan gaat rekenen, dan kom je al snel tot de ontdekking dat dit helemaal niet kan. Het ontstaan van een eiwitmolecule bijvoorbeeld is zo complex dat zelfs miljoenen jaren daarvoor niet voldoende zijn en dat tijd en ruimte tegen de evolutie werken en niet ervoor. Laten we nu als rekenvoorbeeld eens aannemen dat zo'n eiwit vanzelf ontstaat, ergens in het heelal, binnen een tijdsbestek van een 500.000 jaar. Ok, dat hebben we dan, nu het volgende eiwitmolecule. Duurt dat ook 500.000 jaar? Dat heeft helemaal geen zin, zo'n eerste molecule overleeft de vijandige omgeving van een ongecultiveerde planeet maar seconden, minuten of hooguit enkele dagen. En het is niet zo zinvol als zo'n 2^e bouwsteen

500.000 jaar later ontstaat, ergens in een ander sterrenstelsel. Nee, het moet direct erna ontstaan en ook nog eens in de onmiddellijke omgeving van het eerste molecuul, en dat niet voor een of twee bouwstenen, maar voor honderden of duizenden complexe moleculen, allemaal ongeveer tegelijk, en ze moeten ook nog eens in elkaar worden gezet op zo'n manier dat je een levende cel krijgt die zichzelf kan voortplanten. Zie je het al gebeuren? Dit is geen wetenschap, maar een geloofssysteem. Hoe hard men ook schreeuwt dat dit wetenschap is, dat is het niet.

Maar hoe zit dat dan met het scheppingsverhaal van de bijbel? Het scheppingsverhaal van de bijbel doorstaat moeiteloos alle wetenschappelijke eisen. We hebben namelijk een intelligente bron met een zeer grote scheppingskracht. Hierdoor worden alle wetenschappelijke wetten gerespecteerd. Het enige wat zo op het eerste gezicht niet wetenschappelijk is, dat is het bestaan van God zelf. Maar laten we daar eens wat verder naar kijken. Kent de wetenschap ook dingen die je niet direct kunt waarnemen en waarvan ze toch het bestaan bewezen acht? Jazeker, minstens een: [Het zwarte gat](#). Een zwart gat is een hemellichaam in de ruimte met een zo'n grote massa dat de zwaartekracht zo groot is dat zelfs licht er niet vanaf kan komen. Je kunt zo'n ding dus niet zien. Toch weten we dat ze er zijn. Hiervoor zijn diverse bewijzen. Zo'n zwart gat oefent door zijn grote massa namelijk een grote invloed uit op zijn omgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld sterren die om zo'n zwart gat heen draaien. Zo'n ster is dan in feite een maan van zo'n zwart gat. En een ster kan niet in zijn eentje rondjes draaien in de ruimte, er is een zeer zware massa nodig in het centrum van die cirkel om te voorkomen dat die ster in een rechte lijn wegvliegt te ruimte in.

Ditzelfde kunnen we met God ook doen. De bijbel zegt dat God niet gezien kan worden, net als zo'n zwart gat, maar de bijbel zegt ook dat we God kunnen kennen aan zijn werken, net als die grote invloed die een zwart gat uitoefent op zijn omgeving. We hebben daarbij echter geen dure telescoop nodig om de hemel af te zoeken, de werken van God zijn direct in onze omgeving in overvloed aanwezig en sterker nog, wij zelf zijn Zijn werk. We hoeven dus alleen maar te kijken naar wat er te zien is en toe te geven dat de dingen om ons heen ontworpen zijn en niet het resultaat van toeval, om zeer aannemelijk te maken dat God bestaat. De complexiteit, regelmaat en schoonheid van de dingen om ons heen wijzen in de richting van een groot schepper, en niet in de richting van toeval. Door toeval krijg je grijs stof, maar voor het ontstaan van levende wezens is meer nodig. Er is nog een

sterke aanwijzing voor het bestaan van God, en dat is de wijze waarop de evolutietheorie wordt verdedigd. Als een wetenschapper bijvoorbeeld ontdekt dat dinosauriër botten nog bloedvaten en zelfs bloedcellen bevatten,² dan kan zo'n wetenschapper rekenen op zeer forse tegenstand. Regelrechte lastercampagnes zijn het gevolg van zo iets. Hoe wetenschappelijk is dat? Wetenschappelijke waarnemingen worden glashard ontkend omdat het niet past in de heersende "wetenschappelijke" cultuur. Je kunt ontslagen worden als je ook maar durft te laten blijken dat je het bestaan van God overweegt. Dit vreemde agressieve gedrag van mensen die de evolutietheorie met hand en tand verdedigen toont aan dat hier iets grondig mis is. Dit heeft meer weg van een religieuze oorlog. Deze evolutie religie wordt ons tegenwoordig van kinds af aan opgedrongen op school en vervolgens wordt het op tv steeds weer herhaald bij elke documentaire. Miljoenen jaren geleden, miljoenen jaren geleden, miljoenen jaren geleden, deze mantra wordt ons voortdurend ingeprent zodat niemand nog kritisch durft na te denken.

De wijsheid van God

De bijbel stelt dus dat God de schepper is van alles wat je om je heen kunt waarnemen. Je zou ook kunnen zeggen dat hij de ontwerper en maker is van alles. Hij weet dus hoe de dingen werken en wat wel en niet kan in onze wereld. Hij heeft de materie geschapen en de wetten waar de natuur zich aan moet houden. Hij heeft de mens geschapen en de relationele wetten waar een mens aan onderworpen is. De relatie tussen man en vrouw, loyaliteiten in families en in gezinnen, dat alles is door Hem ingesteld en diep in ons wezen vastgelegd. Hij heeft ons kracht gegeven en grenzen gesteld aan ons weten en aan onze fysieke kracht. Al deze dingen zijn van Hem.

Diezelfde God heeft ons ook verteld hoe we leven moeten. Leven in vrede, dienstbaarheid en in liefde aan elkaar, dat is de beste manier om om in vrede, vreugde en zonder pijn te leven.

God is schepper en hij is ook waarheid. Hij is waarheid omdat Hij de bron van alles wat er is, wet en materie. Mensen die het bestaan van een absolute waarheid ontkennen, ontkennen God en zijn hierdoor verward en verstrikt geraakt in hun eigen redematies.

2 zo'n ontdekking is een aanklacht tegen de evolutie theorie

Keuzevrijheid

Een zeer moeilijk begrip is de menselijke keuzevrijheid. Men werpt God vaak voor de voeten dat we niets van Hem mogen, maar dat is een onterechte beschuldiging. God heeft alles geschapen en weet wat goed is voor ons, Hij heeft ons verteld wat we wel mogen doen en wat niet. God is schepper en hij houdt niet van destructie. Maar Hij heeft ons toch ook keuzevrijheid gegeven. We kunnen zijn aanwijzingen dus negeren en onze eigen weg gaan.

Er staat geschreven: ***Hij heeft vuur en water voor je neergezet:***

Je kunt je hand uitstrekken naar wat je verkiest.³ Heel het oude testament beschrijft de geschiedenis van Israël en haar ontstaansgeschiedenis. In die geschiedenis zie je steeds een afwisseling van mensen die God wel volgen, en mensen die God niet volgen. Uit deze verhalen kun je lering trekken.

De grootste zegen ook onze grootste last

Die keuzevrijheid van mensen is een zeer kostbaar iets. Mensen hechten erg aan hun autonomie, hun beschikkingsrecht. Dat is zeer waardevol, maar precies dat is ook een grote bron van ellende. Heel veel mensen kiezen namelijk voor het kwade en zo iets heeft pijnlijke gevolgen.

De erfzonde

De zonde van de mens is dat hij zich heeft afgekeerd van zijn schepper. Zonder zijn schepper is de mens overgeleverd aan zijn eigen oordeel en zijn eigen redeneringen. Een mens is veel te beperkt om goed en kwaad van elkaar te kunnen onderscheiden en de gevolgen van al zijn daden te overzien. Het gevolg daarvan is dat ***heel veel mensen leven met een vereenvoudigd beeld van de realiteit.*** Ze kijken alleen nog maar naar het eigen kleine wereldje waarin ze leven en proberen dat te verdedigen. Ik, mijn gezin en mijn familie, dat is het vaak wel zo'n beetje en ook in die volgorde. Ik voorop. We leven in een gevallen wereld waarin mensen elkaar onrecht aan doen, met machtswellustelingen, geweld en oorlogen.

Door dit zondige gedrag hebben we onszelf verontreinigd en kunnen we de aanwezigheid van onze schepper niet meer verdragen. In onze vervuilde staat zouden we verbranden door het licht wat Hij uitstraalt.⁴ Alleen een schone

3 Sirach 15:16. (Deutrocannonieke boeken, KBS)

4 de heer is een verterend vuur, Deut. 4:24, Deut. 9:3, Jesaja 30:27, Hebr. 12:17, 12:29

mens zonder zonde kan in zijn aanwezigheid zijn.

De redding, het goede nieuws

Het goede nieuws is dat God zich bereid heeft verklaard om ons weer schoon te maken. Jezus, zijn zoon wil onze zondenlast van ons afnemen en zelf dragen. Ook dit is best een lastig te bevatten begrip. Zonde of kwaad vereist vergelding en het leidt tot de dood, je kunt dat niet zomaar wegpoetsen. Jezus de Zoon van God biedt ons aan de gevolgen van onze zonde voor ons te dragen, en om ons hierdoor weer vrij te maken van schuld zodat we weer in verbinding met onze schepper kunnen leven.

Dit is een zeer kostbaar aanbod wat we ook zeer bewust en met dankbaarheid moeten aannemen om het effectief te maken. Als we dit doen, dan besluiten we om ons af te keren van de zonde en dragen we het leiderschap van ons leven over aan God. We zeggen in feite, U weet beter wat goed is dan ik, leid me alstublieft. Als je dat doet dan reageert God door je zondelast af te nemen en je zijn Geest te geven zodat je een nieuwe mens wordt. Je bent echter nog steeds autonoom dus je moet je er heel bewust toe zetten en erin volharden om Hem en zijn aanwijzingen voor je leven te volgen.

Deze redding is zeer kostbaar. Zonder dit kunnen we niet in de aanwezigheid van God leven en zullen we na het leven op aarde voorgoed verloren gaan. Het doel van ons leven hier op aarde is dus, om eerst de weg naar de Vader terug te vinden en om Hem weer koning te maken in ons leven. Daarna kunnen we op zoek gaan naar het doel van ons leven.

Het christelijk leven

Het leven als christen is dus in eerste instantie om je toe te wijden aan het volgen van God, om de wil van God voor jou leven te volgen. Als je Jezus koning maakt in jouw leven, dan ben je deel van het Koninkrijk van God. Je leeft dan niet meer voor je zelf maar voor God.

Dit lijkt wat misschien wat saai, maar denk je eens in, je bent ontworpen door God met een doel. De eigenschappen die in jou zijn gelegd sluiten vanzelfsprekend aan op dat doel. Als je God echt gaat volgen dan zul je vroeg of laat in dat doel uitkomen, je gaat iets doen wat aansluit op jouw ontwerp, hoe mooi is dat! Mensen vinden vreugde in het doen wat ze goed kunnen. Geluk vind je dus in het vinden van jouw levensdoel, zo heeft God het

gemaakt.

Je mag aannemen dat als je jouw eigen trots hebt overwonnen en je wil ondergeschikt hebt gemaakt aan God, dat je dan heel veel pijn in het leven gaat missen en heel veel voldoening terugkrijgt omdat je gaat functioneren in overeenstemming met jouw ontwerp.

God zegent je en beschermt je, Hij wil je leiden, maar dat betekent beslist niet dat vanaf dat moment alles vanzelf gaat en dat je veel geld gaat krijgen of zoiets. Nee, God geeft je wat je nodig hebt, maar hij maakt geen verwend⁵ kind van je.

Wie is God?

Wie is God en wat is zijn karakter?

Schepper

Zoals we gezien hebben is God schepper, en in zijn schepping kun je al veel eigenschappen van God zien. Hij groots, onvoorstelbaar groot en machtig. Er zit een ontzettende dynamiek in zijn schepping, die gaat van onvoorstelbaar groot tot onvoorstelbaar klein. Denk daarbij aan cellen en hun inhoud, moleculen en atomen, dat alles heeft Hij gemaakt. Hij heeft oog voor detail en schoonheid, let maar eens op die kleine bloemetjes in het gras die net boven je schoenzolen uitsteken.

Kijk eens naar jezelf, hoe hij je heeft gemaakt, mannen en vrouwen, soms wat ruw, soms adembenemend mooi en met heel veel diversiteit.

Gods woord

God beschrijft zichzelf ook in de bijbel, zijn boek wat Hij voor ons heeft geschreven. Hij beschrijft zichzelf soms direct, bijvoorbeeld: “Ik heb het goede met je voor, niet het slechte”, of: “God heeft geen kwaad in zich”⁶.

Hij zegt ook dingen indirect over zichzelf. De wetten die Hij ons voorschrijft zeggen ook heel veel over Hemzelf. Zo zegt Hij bijvoorbeeld dat de liefde de hoogste wet is, al het andere is daaraan ondergeschikt. Dat zegt dus ook iets

5 Verwend of emotioneel verwaarloosd

6 Kwaad = destructief, beschadigend, benadelend

over hemzelf. God is liefde, alles wat Hij doet is opbouwend en constructief. Soms breekt hij weleens iets af, maar dat doet hij dan omdat het oude niet meer geschikt is en moet worden vervangen voor iets dat wel goed is, net zoals mensen die een rotte balk in hun huis weggappen en vervangen, of een oud vervallen huis slopen omdat het plaats moet maken voor nieuw degelijk huis.

Almachtig en alomtegenwoordig

Die ene grote God is almachtig, dat heeft hij laten zien door het heelal te scheppen, maar hij is ook alomtegenwoordig. Dat wil zeggen dat hij overal gelijktijdig aanwezig is. Hij hoort ieder woord en ieder gebed. Dit is iets wat het menselijk verstand niet kan vatten.

God is dus overal, maar Hij is niet in alle dingen zoals sommigen beweren, net zoals een timmerman in zijn werkplaats is, maar niet in zijn zelf gemaakte stoel. God is geest en zijn schepping is materie, houd beide gescheiden en ga niet de schepping aanbidden maar eer alleen God zelf.

Drie-eenheid

God bestaat uit die afzonderlijke personen, God de Vader, God de zoon, en God de heilige Geest. Ze functioneren als een perfecte eenheid. God zegt tegen ons, je bent geschapen naar ons beeld, als man en vrouw, en als je trouwt dan ben je niet langer twee, maar een. Een vlees zegt hij zelfs. Zo geeft het huwelijk van beperkte mensen voor ons een indruk van de perfecte eenheid van God

Niet iedereen is het erover eens hoe je die drie-eenheid nu precies moet zien, maar Gods woord, de bijbel spreekt over hen als drie afzonderlijke personen. Als Jezus zegt dat niemand het uur en tijd weet van het einde van de wereld, alleen de vader,ⁱⁱⁱ dan is het wat gekunsteld om te denken dat Jezus en de Vader dezelfde zijn. Ook zegt Jezus: Als ik ga dan stuur ik een andere trooster, de Heilige Geest. Ook hier weer is dit raar en misleidend als het gaat om dezelfde persoon. Op vele plaatsen in het nieuwe testament spreekt Jezus over de Vader als over een uniek en apart individu, maar waarmee hij een heel hechte relatie heeft.

Het is niet goed mogelijk, en ook niet zinvol om te gaan beschrijven wat nu precies de verschillen zijn tussen deze drie personen. God beschrijft zichzelf

als een eenheid en zo moeten wij hem ook zien. Toch zie je in de Bijbel ook wel een bepaalde rolverdeling. God de vader lijkt de Leider en initiatiefnemer te zijn. Jezus is onze schepper⁷, Hij is degene die bij ons op aarde kwam, die we kunnen aanschouwen, die ons heeft gered door zijn offer en die ons zal oordelen aan het einde. De heilige Geest lijkt de scheppingskracht te zijn en hij die in ons woont als we christen zijn. De heilige Geest kan ons leiden als we dat toelaten⁸ en helpt ons bijvoorbeeld om Gods woord te lezen en te begrijpen. Ondanks dat er dus blijkbaar een soort rolverdeling is, is er niet echt een scheiding. Als Jezus spreekt over de inwoning van de Geest dan zegt hij ook wel dat Hij in je is.

7 Johannes 1:1

8 Hij doet dit alleen als we dat toelaten omdat God ons autonomie heeft gegeven.

Gebed

Als je Bid tot God dan hoef je jezelf niet af te vragen tot wie je nu precies moet bidden ze zijn immers een eenheid. Toch is het goed om hierin het voorbeeld van Jezus te volgen:

Mat. 6:11 en Luk. 11:3, het voorbeeld van Jezus:

6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.

8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.

9 Bidt u dan zo: **Onze Vader, Die in de hemelen zijt.** Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Ook in het voorbeeld hierna word gesproken over gebed tot de vader

Lukas 11:13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Een oefening in het nadenken over God:

Als wij tot de vader bidden, bidden we dan tot God de vader? Of bidden we tot Jezus door wie wij zijn geschapen¹⁰ en die daardoor dus ook onze Vader is?

(Zie Joh. 14:6)

¹⁰ Johannes 1:1

Hoe gaat hij om met ons?

Mensen kunnen zichzelf soms heel kwetsbaar en gebrekkig voelen. Zo'n grote en heilige God kan dan overweldigend en beangstigend zijn. Als je Hem werkelijk kent dan hoeft dat echter niet. God heeft een zeer grote dynamiek en hij kan omgaan met machtige dingen zoals de sterren in het heelal, maar ook met kleine lieve meisjes, kleine kinderen en nog veel kleinere dingen. Vergeet niet, Hij heeft ieder, dus ook jou, zelf gemaakt en Hij weet dus heel goed hoe kwetsbaar je bent. Hij nodigt je uit om steun te zoeken bij Hem.

Geloof

Geloof is de zekerheid van dingen die je niet kunt zien¹¹, geloof is weten en vertrouwen op God. Wij mensen moeten in deze tijd een bewuste keuze maken, vertrouwen we op mensen en pseudowetenschap, of vertrouwen we op God, onze schepper. Hoewel ik je niet wil adviseren om je geloof volledig te bouwen op wetenschappelijke argumenten, is het denk ik wel goed om in te zien dat de pseudowetenschap van de evolutieleer zo lek is als een mandje, en dat is nog voorzichtig uitgedrukt. Als je hier nog aan twijfelt, kijk dan eens rond op <http://www.icr.org> of <http://creation.com/>.

Geloven en vertrouwen op God is essentieel. Dit geloof vormt zich naar gelang je God beter leert kennen, daarom is het belangrijk om naar Hem op zoek te gaan in Zijn woord, de Bijbel en een relatie met Hem aan te gaan door regelmatig contact met Hem te hebben, door gebed.

11 Hebreëën 11:1

Hoe kun je christen worden

Christen worden is het aannemen van Gods aanbod van redding en jezelf toewijden aan het volgen van Gods wil voor jou. De redding bestaat uit de volgende elementen:

- Inzien van het de eigen gevallen staat en **bekering** van zonden. Vraag ook om vergeving voor al je zonden.
- **Aannemen** van Gods evangelie, de redding en geloven dat Jezus Gods Zoon naar de aarde is gekomen als mens, gestorven is voor onze zonden en na 3 dagen weer is opgestaan.
- **Jezus koning maken in jouw hart**
- Hierdoor komt **de Geest van God in je**, hij geeft je een verlangen en het vermogen om voor het goede te kiezen.
- Kies nu ook om het goede te doen en ga **doen** wat hij zegt.
- **Volhard** in het geloof en verzet je tegen de zonden
- **Vraag vergeving** voor de fouten die je later nog maakt.

Je kunt dit doen door een beslissing te nemen in je hart en dit vervolgens uit te spreken naar God. Dat mag je hardop doen, in bijzijn van iemand anders, maar je kunt dat ook in stilte doen. Het hoorbaar uitspreken van zo'n gebed in bijzijn van een gelovige geeft zo'n gebed meer kracht, het verdwijnt dan niet zomaar als een vage gedachte, maar het kan ook zijn dat je niet de gelegenheid hebt om hardop te bidden, of dat je dat niet durft. Je kunt het dan ook bidden in je hoofd, stil maar hoorbaar voor God. Het gaat erom dat het je ernst is en dat je volhard in je keuze.

Een gebed van toewijding

Een gebed van toewijding is heel persoonlijk, maar soms heb je wat hulp nodig om te weten wat je zoal bidden kunt. Je kunt het gebed hieronder letterlijk bidden maar het is wel belangrijk dat je jezelf deze woorden toeigent en uitspreekt als van jezelf, vanuit je eigen hart dus. Je kunt ook dingen weglaten of toevoegen. Zo'n gebed is niet voor iedereen precies hetzelfde. Lees het eerst eens rustig door zodat je weet of het bij je past en of er geen dingen tussen staan die niet op jou van toepassing zijn.

Vader in de Hemel, ik ken u nog niet zo goed, maar na wat ik gelezen en gehoord heb weet ik wel dat ik U nodig heb. Ik neem Uw aanbod van redding aan en ik wil verder naar U op zoek gaan. Ik vraag U om Uzelf aan mij te laten kennen. Ga mij leiden en leer mij U te volgen en te zien wat U met mij doet. Laat mij toch af en toe ook zien en begrijpen waarom ik iets wel of juist niet moet doen, zodat ik U leer volgen.

Leer mij Uw woord te lezen en geef mij Uw geest zodat ik kan doen wat U mij vraagt. Ik wil mijzelf aan U geven, ik wil Uw wil gaan doen en doen wat goed is in Uw ogen. Vader, help mij om ook te volharden in deze keuze, Vader help mij en leid mij, bemoedig mij zegen mij en bescherm mij en laat dit alles ertoe leiden dat ik zal komen tot de waarheid, dat ik zal komen tot U Amen.

Appendix

Alfabetische Index

| | | | |
|-------------------|---|-------------------|----|
| Deut. 4:24..... | 8 | Joh. 14:6..... | 13 |
| Deut. 9:3..... | 8 | Lukas 11:13..... | 13 |
| Genesis 1:1..... | 4 | Mat. 6:11..... | 13 |
| Hebr. 12:17..... | 8 | Sirach 15:16..... | 8 |
| Jesaja 30:27..... | 8 | | |

Vragen en antwoorden (Q&A)

V: Heeft iedereen de mogelijkheid om te worden gered?

A: Ja, iedereen heeft de mogelijkheid om voor God te kiezen.

Nu is het wel goed om te weten dat er mensen zijn die geloven in de uitverkiezing, d.w.z. dat God voor de schepping al mensen heeft uitverkoren en dat je daar zelf geen invloed op hebt. Dit geloof is echter gebaseerd op menselijke logica, niet op God woord. Voor meer informatie, zie:

[Uitverkiezing](#), [Uitverkiezing-02](#),

[What Love Is This?: Calvinism's Misrepresentation of God](#)

V: Eenmaal gered altijd gered?

A: De vraag of je kunt afvallen van het geloof licht in dezelfde lijn als een geloof in de uitverkiezing. Beide menselijke theorieën over het geloof gaan voorbij aan de autonomie die God ons heeft gegeven. Er word in Gods woord wel degelijk gesproken over een mogelijk afval of terugval. Houd voor ogen dat een mens altijd zijn eigen autonomie behoud voor God. Het is de bedoeling dat je zelf kiest voor God, dat je daar in volhard en dat je dit ook laat zien in de keuzes die je maakt. Het is wel zo dat God mensen roept, maar dat wil niet zeggen dat je als mens een soort toeschouwer bent van je eigen leven. Een dergelijk fatalistische visie is regelrecht in strijd met al de bijbel passages waarin God ons aanspoort om het goede te doen.

Verwijzingen en toelichtingen

- i **Alles heeft een oorzaak.** Over deze stelling vind je heel veel gedebatteerd op internet, zinnig en onzinnig. De menselijke rede neemt echter aan dat alles een oorzaak heeft, als er opeens vissen uit de lucht vallen, dan denken we niet, o, dat is toeval, dat gebeurt vanzelf. Nee wetenschappers gaan dan op zoek naar de oorzaak en vinden dan bijvoorbeeld als oorzaak een orkaan boven de zee die water met vissen heeft opgezogen. Verder is deze regel onverbrekkelijk verbonden met de wet van behoud van energie. In feite stelt die wet ook dat energie en materie niet vanzelf kan ontstaan en niet vanzelf in beweging kan komen. Je kunt dit ook omdraaien, als “Alles heeft een oorzaak” niet geldig is, dan kan de wet van behoud van energie ook niet geldig zijn.
<http://www.icr.org/causality/>
- ii **Rotatie:** Als je op zoek gaat naar de definitie van rotatie dan is het best wel lastig om daar een eenduidige, begrijpelijke en geldige omschrijving voor te vinden. Zelf hanteer ik voorlopig de volgende definitie. Rotatie van een driedimensionaal object is:
Een cirkelvormige beweging of verplaatsing door de ruimte ten opzichte van de omgeving. Deze rotatie kan zijn om het centrum of zwaartepunt van het object zelf, maar het object kan ook om een lijn roteren die buiten het object zelf is.
Als je goed naar deze definitie kijkt dan zie je dat voor rotatie een omgeving nodig is en een ruimte, een ruimte om in te draaien en dat wat roteert is zelf ook een ruimtelijk object. Zonder ruimte en omgeving is het begrip rotatie een leeg begrip zonder betekenis. Het begrip rotatie heeft alleen betekenis in een ruimtelijk heelal, na het ontstaan ervan, niet ervoor. Het lijkt er dus op dat deze rotatie met een diameter van 0 in de big-bang theorie alleen dient om de theorie enige tekstuele inhoud te geven of om de leegheid van de theorie te versluieren maar het heeft verder geen reële wetenschappelijke betekenis.
- iii **Jesus spreekt hier over zijn vader:** Matteüs 24:36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.