

Het geloof in een notedop

Een korte introductie op het christelijk geloof



Voorwoord

In dit compacte boekje word het christelijk geloof kort en duidelijk uitgelegd.

Wat is het geloof?

Het christelijk geloof is een levensovertuiging die gebaseerd is op de christelijke bijbel. Daarin word beschreven hoe God de hemel en de aarde heeft geschapen en daarna ook de mens. God heeft de mens naar zijn eigen voorbeeld geschapen, dat wil zeggen, de gevoelens die wij hebben zoals liefde, empathie, zorg, verdriet enzovoort, die heeft Hij ook en die hebben we dus van Hem. Hij is God en wij zijn een kleinere en beperktere beeltenis van hem. We zijn geschapen om in relaties te leven met andere mensen. Daarin vinden we voldoening, geluk en ook een deel van het doel van ons leven. We zijn ook geschapen om in een relatie met God te leven, waarbij wij de kinderen zijn en Hij de Vader.

Op een gegeven moment is er echter een breuk ontstaan tussen de mens en tussen God. De mens die helemaal nooit bedoeld was om alleen te leven koos ervoor om zelfstandig en onafhankelijk van zijn Vader door het leven te gaan. Hij wilde net als een opstandig puber niet naar zijn vader luisteren en zelf bepalen wat goed voor hem was. Doordat God onze autonomie zeer hoog heeft staan, heeft hij de mens niet verhinderd deze keuze te maken. Het was echter een keuze met zeer ingrijpende consequenties. De mens en zijn geest zijn hierdoor corrupt geraakt. Zijn relatie met God is gebroken en de relaties met andere mensen zijn verstoord geraakt. De mens heeft in zichzelf geen antwoord op duistere verleidingen zodat ze steeds opnieuw gewond raakt. De hele wereld kreunt onder de last van de gebrokenheid die is ontstaan door deze keuze.

Het negeren van Gods wil voor ons leven is wat we zonden noemen. Gods heeft het goede met ons voor, niet het slechte. Als we tegen zijn wil in gaan dan benadelen wij onszelf en de mensen om ons heen. Door zijn wil te negeren ontstaat er een zonde last, een last van pijn in onszelf, in andere mensen en pijn in de natuur waarin we leven.

Het evangelie

Het goede nieuws is dat God ons weliswaar heeft toegestaan om eigen keuzen te maken maar dat Hij ondanks onze gebrekkige keuzes nog steeds van ons houdt. Hij heeft zich bereid getoond om de consequenties van deze keuze te dragen. De mens kan dit zelf niet meer rechtzetten. In zijn zelfgerichte staat is hij niet geschikt om in verbinding met God te kunnen leven en hij heeft niet de mogelijkheid om de schuld die hij op zich heeft geladen “af te kopen”. Hij moet van zijn zonden last bevrijd en gereinigd worden, maar dat kan hij niet zelf. Daarom heeft God deze last zelf op zich genomen. Hij wilde niet dat de mens in zijn zonden om zou komen. Het enige wat Hij van ons vraagt is dat we zijn aanbod aannemen en dat we er voor kiezen en dat we het verlangen in ons hart dragen om Hem weer te gaan volgen. Dit noemen we bekering. We kiezen er voor om ons af te keren van onze eigen beperkte wil, en we kiezen er voor om onszelf te richten op de wijsheid van God. Hij zal dan onze schuld overnemen en ons vrij zetten, maar de keuze voor Hem moet wel oprecht zijn.

Als we dit aanbod aannemen dan, zo heeft God beloofd, geneest Hij ook onze geest zodat we langzaam aan ook daadwerkelijk steeds meer in zijn wil gaan leven. We worden als het ware een nieuwe mens die weer gericht is op God. Als we voor God kiezen dan krijgt Hij ook zijn rechtmatige plaats terug. Na de zondeval is hij door de mens afgewezen, na je bekering erken je God als goed, liefdevol en rechtvaardig.

Een korte geschiedenis

In de tijd die volgde nadat de mens is vervallen tot zonde, heeft God steeds de mens trachten te leiden naar wat Goed is. Zo heeft hij ons o.a. de wet van Moses gegeven.

Helaas zijn deze aanwijzingen door de in zonde vervallen mens te vaak geïnterpreteerd en uitgevoerd als liefdeloze hardvochtige wetten. De geest van de wet is niet herkend en er zijn dode wetten ontstaan. Als je wat later in de tijd kijkt, in het leven van Jezus, dan zie je hoezeer Jezus zich afzet tegen de vaak liefdeloze zelfgerichte religieuze leiders. De geest van de door God gegeven wet en de uitvoering ervan door onbekeerde mensen leverde een scherp contrast tussen de wil van God en de religieuze praktijken in die tijd. Zelfverhoging en veroordeling van anderen worden in de bijbel scherp afgewezen. Toch zie je dit veel te vaak terug in Joodse,

en later de Christelijke religie. Dit probleem is helaas niet verdwenen met de komst van Jezus. God respecteert ook nu nog onze vrije wil en er zijn ook nu nog steeds veel mensen die geen autoriteit boven zich dulden. Dit verschijnsel zie je in de niet-christelijke wereld, maar je ziet het ook binnen de christelijke religie terug. Hierdoor is het voor niet-gelovigen vaak buitengewoon lastig om een goed beeld te krijgen van wat een recht geloof inhoudt en wat de gevolgen daarvan zijn voor je leven. Doorgaans wordt het christendom gezien als het jezelf vroom gedragen en je aan een groot aantal regels en verboden houden. Het gevolg hiervan is dat er vrij veel mensen zijn die afgestoten worden door het christelijk geloof omdat ze het als bekrompen of hypocriet zien. Als je werkelijk wil weten wat het betekent om christen te zijn dan kun je het beste zelf op onderzoek gaan. Als je de Vader oprecht zoekt, met heel je hart, met heel je verstand en met heel je kracht, dan laat Hij zich vinden.

Wil je meer weten. Lees dan: [Het-goede-nieuws.pdf](#)