

Wings of Prophecy

Prophetic words to lift you up and encourage you to move forward in your walk with Christ.

Bereid je voor om afscheid te nemen.

Mijn kinderen, Ik heb je gezegd, over de toekomstige tijd van verdriet, dan gaan velen die je kent het verkeerde pad kiezen, en dat gaat ook gebeuren. Er is niets wat je kunt doen om dit te voorkomen, omdat zij niet geleerd hebben de waarde te kennen van het geestelijk boven het fysieke, zoals jij. Maar wat je niet weet is dat ze ook jou proberen over te halen dat pad te nemen met hen. Dit zal een sterke verleiding zijn omdat jou keuze uiteindelijk een afscheid zal brengen van hen, als je weigert het merkteken van de vijand te nemen.

Ben je bereid om afscheid te nemen, zelfs van hen die het dichtste bij je zijn ten behoeve van Mijn naam? Kun je dit doen? Kun je van hen weglopen om jouw redding te behouden, terwijl je weet dat zij door hun keuze om het teken te nemen zodat ze kunnen blijven eten, naar de hel gaan? Want ze zullen je in tranen smeken om ook die weg te kiezen.

Bereid jullie harten voor, want al snel ga je de tijd van veel verdriet binnen, wanneer mijn mensen zullen rouwen. Maar verblijd je want die tijd van veel verdriet zal een grote beloning opbrengen hier in de hemel waar je geëerd zult worden om je keuze te blijven staan voor de waarheid.

(Bijbel teksten worden niet vertaald, die kunt u lezen in uw eigen Bijbel.)

Prepared To Say Goodbye

My children, I have told you in the future time of sorrows, many you know will choose the wrong path and they will. There is nothing you can do to stop this as they have not learned to value the spiritual over the physical as you have. But what you do not know is they will also try to persuade you to take that path with them. This will be a strong temptation as eventually your choice to follow truth will cause you to be separated from them when you refuse to take the mark of My enemy.

Are you prepared to say goodbye to even those closest to you for My Name's sake? Can you do this? Can you walk away from them to preserve your salvation, knowing they will be sent to hell for their choice to take the mark that allows them to go on eating? For they will plead with you in tears to choose that way.

Prepare your hearts children for you soon enter a time of very great sorrow when all My people will grieve. But rejoice for that time of grief will yield very great rewards here in heaven where you will be honored for choosing to stand for the truth.

Rom 12:21 *Be not overcome of evil, but overcome evil with good.*

Isa 5:20 *Woe unto them that call evil good, and good evil; that put darkness for light, and light for darkness; that put bitter for sweet, and sweet for bitter!*

Pro 3:7 *Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil.*

Rom 2:6-8 - 6 *Who will render to every man according to his deeds: 7 To them who by patient continuance in well doing seek for glory and honour and immortality, eternal life: 8 But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,*

Matt 24:8 *All these [are] the beginning of sorrows.*

Commentaar:

Voor wie het zien wil,

de afgelopen tijd is een repetitie geweest voor wat komen gaat. Ik denk dat veel mensen diep in hun hart wel wisten dat er iets vreemds aan de hand was. Het angst zaaien, het verplichten van vaccinaties op allerlei manipulatieve manieren (kinderen zeggen dat ze hun oma dood maken als ze het niet doen etc.), de sociale druk die er is gecreëerd, de splitsing in de maatschappij, het beschuldigen van mensen in alle massamedia.

En dan blijkt dat deze vaccins transmissie helemaal niet tegenhouden, dat ze ziek worden ook niet voorkomen, de plotselinge sterfgevallen van jonge mensen en sporters. de geruchten over afwijkingen in het bloed, over vrouwen die problemen hebben met hun voortplantingsorganen. Eigenlijk te veel om op te noemen, maar heel veel mensen houden zich vast aan de gedachte dat er voor hun wordt gezorgd door de overheid omdat ze er niet aan durven denken dat dit vangnet aan het afsterven is en dat de overheid zich tegen hen keert.

Diezelfde overheid verspilt miljarden publieke middelen aan waardeloze, of zelfs schadelijk farmaceutische producten, doet geen enkele moeite om de effectiviteit ervan te controleren en ontmoedigd of bestraft kritische geluiden. Ook doet ze geen enkele moeite om haar eigen falen te verantwoorden.

Door deze leugenachtige houding, van overheid en burgers verhard het hart. Men kan de waarheid niet meer verdragen en men glijd willoos in de richting van de afgrond. Zonder het anker van de waarheid is ons land op drift geslagen.

Wat staat ons nog te wachten? De profetie hierboven geeft je een blik in die richting.