

Wings of Prophecy

Prophetic words to lift you up and encourage you to move forward in your walk with Christ.

Uit elkaar getrokken

Mijn kinderen, er komt een afscheiding. Er komt een uiteen trekken van mensen als de scheidslijnen met de dag duidelijke en breder worden. Partijen worden gevormd en ze zullen met elkaar in oorlog zijn om Mijn naam. Je zult je dit herinneren vanuit Mijn Woord.

Julie families zullen doormidden splijten, steden doen hetzelfde. Rassen worden gescheiden, de politiek polariseert. Geografisch komt er scheiding. Het zal lijken alsof een zwaard alles doormidden snijdt, en inderdaad, dat is zo.

Al deze scheidslijnen drijven mensen in groepen, waarbij ze partij kiezen. De strijd zal steeds meer toenemen. Binnen een korte tijd zal ieder persoon een kant moeten kiezen. Dit zal geen fijne tijd zijn, als je zo velen verliest waarvan je dacht dat ze je zouden bijstaan.

In deze tijd, zullen zij die wolven in schaapskleren zijn, aan je geopenbaard worden. Wees voorzichtig en vermijd hen in het vervolg, want ze willen je schade toebrengen.

De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden.

Mattheus 10:

21 De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden.

22 En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

23 Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is.

34 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

35 Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen

Pulled Apart

My children, there is coming a pulling apart. There is coming a pulling apart of people as the dividing lines grow clearer and wider by the day. Sides will form and be at war with each other for My Name's sake. You will remember this from My holy Word.

You will see families split down the middle, towns do the same. Race division, political divisions, geographic divisions. It will look as if a sword is cutting everything in two and indeed it is.

As these lines drive people into groups, as they continue taking sides, strife will increase more and more. Within a short time, every single person must choose one side or the other. This will not be a pleasant time as you lose so many you thought were standing with you.

In this time, those who are sheep in wolf's clothing will be revealed to you. Take heed and avoid them in the future, for they mean to do you harm.

Matthew 10:21-23, 34-39

21 And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against [their] parents, and cause them to be put to death.

22 And ye shall be hated of all [men] for my name's sake: but he that endureth to the end shall be saved.

23 But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say unto you, Ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man be come.

...

34 Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.

35 For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.

36 And a man's foes [shall be] they of his own household.

37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.

38 And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.

39 He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it.

een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder;
36 en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.
37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.
38 En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.
39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.

(Bijbel teksten worden niet vertaald, die kunt u lezen in uw eigen Bijbel. M.u.v. bovenstaande ;)

Daniel 3:17-18

17 If it be [so], our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver [us] out of thine hand, O king.

18 But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up.

Bron: <https://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=fc929050ed&e=59a5abb474>
Bijbeltekst uit HSV: <https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/matthe%C3%BCs/10>