

Wings of Prophecy

Prophetic words to lift you up and encourage you to move forward in your walk with Christ.

Vertrouw op Mij

Mijn kinderen hebben de neiging om op hun eigen vermogen en kracht te vertrouwen, in plaats van op die van Mij.

Mijn kinderen, in wat komt, is de vijand zo vastbesloten om je te vernietigen, dat je niet in staat bent enige tijd te overleven zonder Mijn hulp. Je moet nu beginnen je vertrouwen in Mij te stellen.

Leer op Mij te vertrouwen met alles wat je bent en alles wat je hebt en ieder van wie je houdt, want Ik ben trouw. Ik ben je altijd trouw geweest, maar sommigen van jullie hebben dat veronachtzaamd en het niet opgemerkt.

Zoek Mij nu (bid) over hoe je kunt leren op Mij te vertrouwen met alles wat je hebt, want dit is vitaal voor als je de komende tijd binnen gaat.

Spreuken 3:5 HSV

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.

6 Ken Hem in al je wegen,

dan zal Hij je paden rechtmaken.

7 Wees niet wijs in je eigen ogen:

vrees de HEERE en keer je af van het kwade.

Trust Me

My children have a tendency to trust in their own abilities and strengths instead of trusting in Mine.

My children, in what is coming, the enemy is so determined to destroy you, you cannot survive any length of time without My help. You must begin now to trust Me.

Learn to trust Me with all you are, all you have, and everyone you love, for I am faithful. I have always been faithful to you, though some of you have not cared enough for Me to notice.

Begin to seek Me on how you can learn to trust Me with all you have, for this is vital if you are to go into what is coming.

Proverbs 3:5 KJV

Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.

6 In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.

7 Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil.