

Wings of Prophecy

Prophetic words to lift you up and encourage you to move forward in your walk with Christ.

Meer werelds¹

Velen zullen afvallen, weg van Mij in deze tijd. Velen worden in beslag genomen met andere zaken of ze verliezen hun geloof in tijden van rouw en verlies.

Mijn kinderen, je leeft in de tijd van de grote afval. In deze grote afval, zullen mensen overal druk zijn en in beslag genomen door de wereld en de dingen van de wereld. Je ziet dit nu om je heen. Als mensen meer in beslag worden genomen door de wereld worden ook hun gedachten meer werelds.

Je moet je tijd mij Mij zorgvuldig bewaken, zoals ik je al eerder vertelde. Er mag niets tussen ons in komen, de vijand zal trachten afleidingen te brengen, hij zal trachten aandachttrekkers en andere “benodigdheden” te brengen om je uit Mijn Woord te houden. Hij zal gedachten van zorg in je hoofd brengen als je tracht te bidden. Al deze dingen verhinderen dat je in mijn aanwezigheid komt en daarbij extra kracht krijgt van Mij voor de tijd die voor je ligt, en voor je weet wat er gebeurd breekt de chaos uit en ben je niet gereed.

Mijn kinderen, zet je hart er nu op om elke gedachte en afleiding weg te duwen die je verhinderd in Mijn aanwezigheid te komen want ik wil je kracht geven voor de strijd die voor je ligt. Je kunt dit niet overleven op eigen kracht.

(Bijbel teksten worden niet vertaald, die kunt u lezen in uw eigen Bijbel.)

More Worldly

Many are falling away from Me in this time. Many are becoming preoccupied with other matters or losing their faith in times of grief or loss.

My children, you live in the time of the Great Falling Away. In the Great Falling Away, people everywhere become very busy and preoccupied with the world and the things of the world. You see this around you now. As men become more occupied with the world, their thoughts become more worldly.

You must guard your time with Me most carefully, as I have reminded you before. Nothing must enter in between us – the enemy will attempt to bring distractions. He will attempt to bring busy-ness and other needs to keep you from My Word. He will put thoughts of worry into your mind when you attempt to pray. All of these things keep you from entering into My Presence and drawing extra strength from Me for the time at hand and before you know what is happening, chaos ensues and you will not be ready.

My children, set your hearts now and push away every other thought and distraction that would keep you out of My Presence for I desire to strengthen you for the battle that still lies ahead. You cannot survive it in your own strength.

Other words about the Great Falling Away:
<https://wingsofprophecy.blogspot.com/search?q=%22falling+away%22>

2 Thessalonians 1:4 KJV

So that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure:

5 Which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer:

6 Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you;

7 And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels,

8 In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus

¹ Werelds, aards, vleeselijk, gericht op deze wereld en niet op de dingen van boven.

Christ:

9 Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power;

10 When he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe (because our testimony among you was believed) in that day.

Bron: <https://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=a752096748&e=73064d1ba0>