

Wings of Prophecy

Prophetic words to lift you up and encourage you to move forward in your walk with Christ.

Onthoud dat Ik ben God

Mijn kinderen, Ik heb jullie gezegd dat de schrift vervuld moet worden in deze tijd waarin je leeft.

Tijden komen waarin je voor dingen bid die Ik niet kan beantwoorden om deze rede. Onthoud dat Ik God ben en dat ik van je houd met een eeuwigdurende liefde. Als ik je vraag op een tijd niet beantwoord, of helemaal niet, dan is er altijd een rede. Het is niet omdat ik niet van je houd, of niet jou geluk wens, maar de vijand probeert je dit te laten geloven. Luister niet maar zijn leugens en misleiding over Mij, want ze breken je geloof af, terwijl je juist veel geloof nodig hebt om de tijd die komt door te komen.

Je geloof en je kennen van Mij en Mijn woord is wat jou red, en wat je zal redden in deze tijden. Ken me. Jaag het kennen van Mij na met heel je wezen. Maak het kennen van Mij en Mijn wegen en Mijn woord je eerste prioriteit, voor je werk, voor je gezin en vriendschappen. Mijn mensen verspillen zo veel tijd aan wereldse ambities terwijl het einde zo nabij is, en je zult dit zeer betreuren in de tijden die gaan komen.

Ken Mij.

Remember That I Am God

My children, I have told you that all scripture must be fulfilled in this time in which you are living.

The times are coming when you will pray prayers I cannot answer due to this. Remember that I am God, and I love you with an everlasting love. When I do not answer your request for a time, or at all, there is always a reason. It is not because I do not love you, or desire your happiness, though the enemy would have you believe this. Do not listen to his lies and deceptions about Me, for they will stop your faith, and you must have great faith to walk through what is coming.

Your faith, and your knowledge of Me and My Word are what save you, and will save you in these times. Know Me. Pursue knowing Me with our whole being. Make knowing Me and My Ways and My Word our first priority; above your work, above your family and friendships. My people waste so much time in worldly pursuits when the end is so near, and you will greatly regret this in times to come.

Know Me.

Matthew 26:53-54

53 Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels? 54 But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be?

Psalms 46:10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.

Psalms 119:10 With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.

Matthew 10:37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.

Jeremiah 31:3 The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love: therefore with lovingkindness have I drawn thee.

1 Peter 5:8-9

	<p><i>8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour: 9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.</i></p>
--	--

Bron: <http://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=a7de1cc83f&e=73064d1ba0>