

# Wings of Prophecy

Prophetic words to lift you up and encourage you to move forward in your walk with Christ.

## Neergedrukt

Je vraagt Mij om een grotere zalving over je leven, maar weet je hoe zoiets komt, Mijn kind?

De zalving komt onder bedrukking. Neergedrukt worden totdat je denkt dat je niet lager kunt gaan. Dan, als die druk word weggenomen en je weer opstaat van die nederige positie, word je gevold met Mijn Geest. Steeds meer komt Mijn Geest in je, als je, vanuit die nederige positie Mijn aangezicht zoekt en Mijn wil voor jou, van dag tot dag. Uiteindelijk zul je zo vol zijn van Mij dat ieder dat zal opmerken.

Je vraagt Me voor een grotere zalving, maar ben je bereid om neergedrukt te worden (*Nederig gemaakt, niet vertrouwend op eigen kracht, niet meer arrogant, en niet meer geneigd om de gevolgen van Gods zalving aan je eigen vaardigheden toe te schrijven*) zodat je kunt ontvangen wat ik echt voor je heb?

## Pressed Down

You ask Me for a greater anointing on your life but do you know how that comes, My child?

The anointing comes through pressing. Being pressed down until you feel you can go no lower. Then as you are released, and you rise up from that lowly position, you are filled with more of My Spirit. More and more of My Spirit comes as, in that low position, you seek My Face and My Will for you, day by day. At last, you are so full of Me that all can see.

You ask Me for a greater anointing, but are you ready to be pressed down to receive what I truly have for you?

### **Proverbs 15:33**

*33 The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.*

### **1 Samuel 16:13**

*“Then Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brethren: and the Spirit of the LORD came upon David from that day forward. So Samuel rose up, and went to Ramah.”*

### **Matthew 6:17-19**

*17 But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face;*

*18 That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly.*

*19 Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:*

Bron: <https://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=72cb9d1e41&e=73064d1ba0>

Deze profetie is werkelijk nogal ontmoedigend, maar het ontvangen van Gods zalving is ronduit gevaarlijk als je niet nederig bent. God geeft je dat niet zonder dat je begrijpt wie God is en wie jijzelf bent. Als je wild zien wat er gebeurt met mensen die niet nederig zijn, en die menen Gods zalving te hebben, kijk dan naar de Prosperity Preachers. (Welvaart predikers) En er zijn wel andere voorbeelden. Het ontvangen van bovennatuurlijke kracht zonder echte nederigheid maakt een mens opgeblazen en trots. Hiermee komt er een scheiding tussen jou en God en dat is gevaarlijk voor jou eeuwige bestemming!