

Wings of Prophecy

Prophetic words to lift you up and encourage you to move forward in your walk with Christ.

Sommige van jullie bereid ik voor om de weg te leiden

Ik was aan het bidden over de verwarring waarover sommige zich uitspreken, over het opslaan van voedsel of juist geen voorraad aanleggen en wat de Heer hierover te zeggen heeft, en dit is wat hij me teruggaf:

Ik verlang dat jullie volledig voorbereid zijn op wat al snel komen gaat. Ik verlang dat ze niet argeloos overvallen gaan worden zoals het de wereld zal vergaan. De wereld hoort Mij niet, maar jullie, Mijn mensen, horen Mijn stem en ik verlang dat je me nog beter gaat verstaan dan je nu doet.

Mijn mensen, jullie geest zegt je van nature om voedsel op te slaan en een veilige plaats voor te bereiden. Ja, Ik heb tot sommige van jullie gesproken en door Mijn profeten maar er komt veel meer waar je geen weet van hebt. Ik verlang dat je Mij zoekt, zodat ik je kan leiden in specifieke voorbereidingen voor jou en je gezin. Alleen Ik weet welke voorbereidingen van nut gaan zijn en hoe snel je ze nodig hebt.

Sommigen van jullie rennen rond om een woord te zoeken, terwijl Ik verlang dat je Mij zoekt, de gever van de woorden. Waarom zoek je naar een woord, en niet naar diegene die ze spreekt terwijl ik zo toegankelijk ben voor je? Waarom vertrouwt je meer op mensen dan op Mij, de schepper van mensen? Je wandelt op zicht en dat is niet wandelen in geloof.

Ik bereid sommigen van jullie voor om anderen te leiden in hoe je wandelt in geloof in de tijden die snel komen. Je leid de weg zodat anderen Mij beter kennen.

Leer, Mijn kinderen, leer op Mij te vertrouwen voor alles, want de dag komt dat je dit moet doen om te overleven. Bestudeer de wonderen in Mijn heilige woord zodat je Mijn wegen beter gaat begrijpen en hoe je voorziening kunt ontvangen. Weet dat Ik een weg maak om te ontsnappen voor hen die dan nodig hebben. Besteed je tijd om te leren volharden in geloof en je te laven aan Mijn woord ter

I Am Raising Up Some of You To Lead the Way

I was praying about the confusion some have expressed over storing food vs. not storing food, etc. and for what the Lord has to say to His people in the radio program this week, and this is what He gave me.

I desire My people would be fully ready for what is soon to come. I desire they would not be caught unaware as the world shall be. The world does not hear Me, but you, My people, do hear My voice and I desire you would hear Me even more than you do.

My people, your natural minds tell you to store up and make refuge, yet you know not what is in store so how can you? Yes, I have spoken to some of you and through My prophets but there is more coming you know not of. I desire you would seek Me, that I may guide you into personal preparations for yourself and your loved ones. Only I know which provisions will be of benefit and how soon you will need them.

Some of you are running to and fro seeking words when I desire you would seek Me, the giver of the words. Why seek ye words and not the One who speaks them when I am so accessible to you? Why is it you trust man more than Me, the Creator of man? You are walking by sight and this is not of faith.

I am raising up some of you to guide others in how to walk by faith in the times soon to come. You will lead the way, that others may know Me better.

Learn, My children, learn to trust Me for everything, for the day is coming when you must do this to survive. Study the miracles of My mighty power in My holy word that you may better understand My ways and how to receive provision. Know that I will make a way of escape for those of you who will need one. Spend your time girding up your loins and feasting on My word in preparation to run this race.

voorbereiding om deze race uit te lopen.

Op dit moment voelde ik sterk dat het opslaan van voedsel niet verkeerd is, en de Heer is er niet tegen, maar Hij wil niet dat al ons geloof is in onze eigen voorraden. Hij wil niet dat we volledig vertrouwen op wat we zelf hebben opgeslagen om ons te redden uit wat komen gaat, maar dat we in Hem vertrouwen. Ik voel dat Hij zegt dat je zijn woord moet kennen en zo Hem leert kennen en dicht bij Hem wandelt¹, zodat Hij ons kan leiden. Ik denk niet dat hij van ons wil dat we achteloos zijn en zonder zorgen leven als sprinkhanen, maar wijs als mieren, maar het meeste van alles, en belangrijker dan voedselvoorraden, is het om dicht bij de Heer te zijn en ons zwaard te scherpen² zodat we klaar zijn om elke reus te verslaan die ons tegemoet komt.

*** At this point I felt strongly that storing up food, etc. was not wrong, nor is the Lord against it, but that He does not want all our faith to be in our stored provisions. He does not want us to trust ultimately in our provisions to save us from what is coming, but in Him. I feel He is saying to know His word and thus know Him and walk close to Him, so we can be led by Him. I don't think He wants us to be careless and carefree like grasshoppers, but wise like ants, but most of all and more importantly than storing food, to draw close to Him and hear from Him, and to be sharpening our swords so we are ready to slay any giants that come our way.

Bron: <https://blogspot.us2.list-manage.com/track/click?u=4ba7433d7341cb9a0c9c6359e&id=cb676b8670&e=73064d1ba0>

1 Dicht bij hem wandelen is geen religieus jargon, het betekent gewoon, besteed tijd met Hem, tracht te doen wat Hij zegt, volg zijn voorbeeld en wees niet opstandig. Daarmee kom je dicht bij hem.
2 Ken Gods woord, zie Ef. 6:17