



Hongersnood



Oorlog en geruchten van oorlog



Opstand

Ben jij voorbereid?  
Weet je wat je  
moet doen?



Massa vaccinatie



Protesten



Er zijn vele tekenen dat we in een neergaande spiraal zitten. Berichtgeving wordt gecensureerd en officiële berichten worden steeds onbetrouwbaarder. De macht van het grote geld wordt sterker en haast niemand durft op te staan en zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Als dit het begin is van het einde, als wij hier nog hooguit een decennium zijn, weet je dan wat je moet doen? Weet je eigenlijk wel waarom je hier bent? En waar je naar toe gaat?

Of denk je dat we hier toevallig zijn?

Vanzelf ontstaan?

Deze hele complexe wereld, waarvan zelfs de meest hardnekkige atheïsten moeten toegeven dat ze “de schijn heeft van ontwerp”, is vanzelf ontstaan? Geloof je dat echt? Of is je dat verteld en heb je er nooit zelf over nagedacht?

Denk je dat je hier bent om een beetje gelukt en plezier te hebben? Om de dag te plukken?

Als je dat denkt dan ga je een harde tijd tegemoet.

We leven in een wereld die haar schepper heeft ontkend, die vervreemd is geraakt van hem. Een generatie die verloren is gelopen. Als verdwaalde schapen worden we nu bang gemaakt en geleid door corrupte mensen die zelf gedreven worden door ambitie en geldlust.

Waar stond dat ook al weer... de bron van alle kwaad is de lust naar geld.

Bill gates zegt openlijk dat vaccinatie een 20-voudige winst opleveren. Gelijktijdig doet hij net of hij een filantroop is. Deze wereld wordt steeds meer geleid door NGO's, Prive organisaties zoals de WHO en het World Economic Forum die bestuurd worden door mensen met geld en invloed, heel veel geld, miljarden.

De wereld moet veranderen. “The great reset” noemt men dat openlijk. Maar al die hoge heren die zich daar mee bezig houden zijn corrupt tot op het bot en verstoken van enige vorm van ethiek. Wat denk je wat daar van gaat komen?

Er is er maar een die echt te vertrouwen is, en waar je op kunt bouwen. Dat bericht is echter een taboe geworden in deze corrupte generatie maar daar ga ik me niets van aantrekken. Om je staande te houden in een tijd als deze, moet je jezelf omkeren, en teruggaan naar je schepper. De enige manier om de schade van deze wereld uit je leven te bannen is om contact te zoeken met de bron van het leven, en dat kan, als je dat wilt. Ik ga je niet meer vragen naar een kerkgemeente te gaan omdat ik bang ben dat je daar niet te horen krijgt wat je nodig hebt. Het kost je ook geen geld, alleen je aandacht en tijd. Kijk eens wat minder TV en lees eens wat minder de krant, of doe die bron van negativiteit weg uit je leven. Besteed je tijd aan iets belangrijks: om contact te leggen met de bron van leven. Als je dat doet, met heel je hart, dan zul je ontdekken dat je daarin ook een bron van hoop en leven vindt in dagen als deze. Lees in zijn woord, de Bijbel, bij voorkeur de herziene Statenvertaling, maar als je per se wild, zijn andere vertalingen ook wel bruikbaar. Bid, niet in vrome taal, maar gewoon van persoon tot persoon, eerlijk en open en liefst vanuit een nederige houding, maar eerlijkheid is het belangrijkste. Deel je onzekerheden en je angsten, vraag om openbaring van dingen die je niet begrijpt en volhard. Het zal je veranderen en het zal mogelijk worden om ook te doen wat Hij je vraagt. Het is belangrijk dat je door te doen, laat zien dat je gelooft wat je leest. Wees voorzichtig met andere boeken, laat je niet opnieuw afleiden. Lees eerst en vooral de Bijbel!

Er is nog een ding wat ik zeggen moet: Het is al laat, er is niet veel tijd meer. Als je overweegt om op zoek te gaan naar je schepper dan moet je dat nu doen, en maak er tijd voor. Stel het niet meer uit!

Veel zegen.